



Christfulness

Creatief bestaan in Jezus - Ef. 4, 13

Jaarthema Oosterparkkerk Amsterdam
Seizoen 2010 – 2011

Deel 3

Liefde

B – Liefde maakt vruchtbaar
C – De liefde bedrijven

Amsterdam, september 2010 – juni 2011



Inhoud

Voorwoord	Pag. 4
Liefde maakt vruchtbaar	Pag. 5
De liefde bedrijven	Pag. 7
Persoonlijke verwerking	Pag. 10
Verwerking in de kring	Pag. 12

Voorwoord

November, maand van de liefde, deel 2 en 3, dat is de inhoud van deze reader. De preken zijn in een soort van samenvatting opgenomen in deze reader, dus iets minder uitgebreid dan eerder wel het geval was. Daarom wil ik er ook op wijzen dat je de diensten kunt terugluisteren op de site van de Oosterparkkerk.

Verder hoop en bid ik dat zowel de inhoud als de bespreking van de inhoud mag bijdragen tot meer liefde in het leven van ons als Oosterparkers, en in de wereld om ons heen.

Roelof Telgenhof,
Duivendrecht, 18 november 2010.

De poster/flyer op de vorige pagina is van de hand van Christiaan Bruijn. Hij zal ook de komende thema's op deze manier vorm geven.

Christfulness

- 1 - Liefde maakt vruchtbaar (Matt. 13, 1 - 23)
- 2 - De liefde bedrijven (Joh. 13, 34b)

1. Liefde maakt vruchtbaar

Gesloten harten, onvruchtbare akkers

Wij leven als mensen in de ruimte van Gods liefde (zie vorige keer). Dat zou veel moois moeten geven, maar vanwege de val van de mens is dit helaas vaak niet zo. Eén van de oorzaken is, dat ons hart niet meer open staat (niet voor geven, voor ontvangen, voor echte verbinding). En dat we zo "om te beginnen" de liefde die God voor ons heeft (vooral in Jezus) niet kunnen ontvangen en/of doorgeven. Je zou kunnen zeggen: onze ontvankelijkheid voor het evangelie, onze luisterhouding bij het horen van het evangelie, is niet meer "adequaat". Hierdoor ontgaat ons veel liefde die van God wel gegeven wordt. En hierdoor kan de liefde ook niet meer doorstromen op een manier die God wel voor ogen stond toen hij de mens schiep.

In Matt. 13, 1 – 23 stelt Jezus dit aan de orde. Willen wij (weer) echte burgers van Gods Koninkrijk worden, die leven naar de orde die daar geldt, dan moet er wat gebeuren...

Gelijkenissen

Dat het hierin Matt. 13 over het vermogen gaat om te luisteren en te ontvangen (dat vruchtbaarheid geeft in ons leven), blijkt allereerst uit die opmerkingen die Jezus maakt over het spreken in gelijkenissen (n.a.v. die vraag van de discipelen: "Waarom spreekt u in gelijkenissen?"). Wat Jezus hier eigenlijk zegt is: "Laat jullie door het min of meer geheimzinnige karakter van wat ik zeg nu eens aanzetten tot door denken en doorvragen, dat wat je doet als je iets echt wilt begrijpen". Jezus wil om zo te zeggen, in met de manier van spreken in gelijkenissen mensen "triggeren" eens wat verder en dieper door te denken dan dat hun eigen religieuze neus op dit moment lang is. Hij haalt hierbij Jesaja 6 aan (lees dit hoofdstuk nu eerst eens door). Hiermee wil Hij een paar dingen zeggen:

- Ik ben, net als Jesaja geroepen om Gods evangelie te brengen, in een net zo onontvankelijke wereld als die van Jesaja: de mensen zijn net zo horende doof en ziende blind. Dat is Mijn roeping.
- Als mensen weer ontvankelijk willen worden voor Gods liefde in Jezus, dan zullen ze moeten ontdekken dat ze in zichzelf net zo'n woestenij zijn als waar Jesaja over spreekt (Jes. 6, 11 – 13). De pittige opmerking over het spreken in gelijkenissen moet hen op dit spoor zetten, doordat ze ontdekken hoe doof en blind ze zijn. De aanhaling die Jezus hier spreekt moet hen doorlinken naar deze passage uit Jesaja 6, en met name ook naar die laatste verzen. Nog anders gezegd: ze moeten tot wanhoop worden gebracht om ze uiteindelijk op het spoor van Gods verlossingsplan te krijgen, ipv dat ze hun eigen verlossing en leven proberen te (blijven) zoeken. En dit is inderdaad een erg heftige en pittige boodschap...
- Om dan vervolgens te ontdekken dat ze alleen leven kunnen en mogen verwachten van de stronk die overblijft in de woestenij van hun eigen levensakker (Jes. 6, 13c), en waarvan het zaad (!) heilig is (d.w.z. toegewijd aan de taak waartoe God het geroepen heeft) en zeker vrucht zal dragen! Het woord zaad heeft hierbij ook verband met Gen. 3, 15v en met de Mensenzoon (ontkiemd zaad van de mens) en Zoon van God (Gods zaad dat meer of minder ontkiemd is in de akker van de wereld) en natuurlijk met de gelijkenis die Jezus hier vertelt (die je de gelijkenis van het zaad en de akker zou kunnen noemen).

De gelijkenis van de zaaier

Die zou dus beter: de gelijkenis van het zaad en de akker kunnen heten. Gods zaad wordt gezaaid op de levensakker van mensen, die er op zichzelf hopeloos en troosteloos bij ligt (vgl. Jes. 6, woestenij). Want dat is waar het om gaat: hoe staat jouw akker erbij? Is die ontvankelijk voor Gods liefdeszaad en daardoor vervolgens

vruchtbaar? Of wordt die akker enkel gevormd door de vette en afgestompte grond (zie Matt. 13, 15 en Jes. 6, 10vv) van een hard en druk leven, oppervlakkigheid en angst (om dieper door te dringen), zorg en verleidingen?

Sommige hoorders zijn zo vol van hun eigen leven, dat ze t.o.v. de boodschap van Gods evangelie hard zijn: de zaden stuiten op de grond van hun akker, maar kunnen er niet in doordringen, wortel schieten, groeien en vrucht dragen.

Andere hoorders zijn op de e.o.a. manier heel blij met Jezus en het evangelie, maar op het moment dat dit evangelie meer wil dan dat hun voor ogen staat, haken ze af. Hun "geloof" blijft oppervlakkig of onverantwoordelijk. Ze willen ten diepste niet de diepste van hun eigen leven in om het onder ogen te zien en te laten omploegen door Landman Jezus. Vracht van het koninkrijk: o.k. Maar dan wel zonder al te veel ingewikkelde moeite. Nog weer een andere groep hoorders hoort het evangelie wel en het zaad vindt in deze akkers ook wel plek om te wortelen, maar er is teveel wantrouwen om echt vrucht te gaan dragen: zorg over of et allemaal wel goed komt, of ontwijking van problemen en zorg door op te gaan in allerlei goedkopere vormen van leven (verleidingen van de wereld).

Ten slotte is er ook een groep akkers die wel vrucht dragend. Daar kan het zaad wortelen en groeien en vrucht dragend: 100, 60 en 30voud. Veel dus.

De kern van deze akkers zit erin dat ze het Woord horen én be – grijpen. Ze horen het en strekken zich er naar uit het ook werkelijk te vatten, op te nemen, te internaliseren (vgl. in dit verband Fil. 3, 1 – 16). Het woord be – grijpen is in heel Matt. 13 een centraal punt. En het is duidelijk dat dit meer is dan "snappen" of aanhoren (informatief opnemen). Het gaat om een actieve participatie aan dat wat gehoord (echt verstaan) is.

De conditie (en oriëntatie) van de grond op de akker van jouw hart is (vanuit de gelijkenis bekeken) bepalend of het zaad dat Jezus de Stronk, zaait, ontkiemt en vrucht van Gods Koninkrijk voortbrengt (zie vervolg gelijkenissen in dit hoofdstuk), of niet. Denk er eens over na hoe het zaad van Stronk Christus al of niet kan doordringen tot in de kern van je leven, en hoe het al of niet vrucht draagt. Ga eens na voor jezelf hoe deze Stronk werkelijk nog de Enige is die in jouw desolate leven vrucht kan laten groeien. Of hoe je dat toch zelf probeert. En zo voorkomt dat Zijn zaad landt.

Christfulness

Wat Jezus wil doen met de gelijkenis, is de hoorders confronteren met de wanhopige vruchteloosheid van hun leven. En dat als daar niet iets gaat gebeuren dat hun akker weer vruchtbaar maakt, het een woestijn zal blijven. Alleen Zijn liefde maakt vruchtbaar! De Stronk, het heilige zaad uit Jes. 6, het is Gods liefde in Jezus. En dat maakt weer vruchtbaar, als het door de akker wordt ontvangen, opgenomen. Zodat het zich in kan bedden in de grond, wortel kan schieten, groeien, vrucht dragen.

In de tekst blijkt, dat het bij dit "opnemen" in de akker gaat om het be – grijpen van wat Jezus zegt. Dat is niet gelijk alles volkomen doorzien en snappen, maar dat is je uitstrekken naar de Stronk Jezus, met de bedoeling bij en door Hem weer vruchtbaar te worden. Het is ernaar grijpen, alsof je het ook pakken kan (vgl. Fil. 3, 12).

Een gebed wat hier bij past, zou kunnen zijn: Heer, wilt u als landman, mijn akker weer vruchtbaar maken. En de hardheid, oppervlakkigheid, zorg en verleiding die het afschermt, er af halen. Zodat het zaad in goede aarde kan vallen. Of anders gezegd: zodat mijn hart weer open staat om de liefde uit Uw open hart te kunnen ontvangen.

Dat is dus ook Christfulness: dat je Jezus uitnodigt om de akker van je hart zo te bewerken, dat Zijn zaad er in gedijd en vrucht draagt: 100, 60 of 30voud.

Concreet betekent dit:

- Wil jij je hier laten aanspreken door Jezus, als Hij spreekt over de urgentie die er is tav jouw (on)vruchtbaarheid? Jouw leven is een verlaten woestijn zonder Hem!
- Wil jij naar Jezus toe om je weer vruchtbaar te laten maken? In Matt. 11, 28 geeft Hij daar een manier voor: Kom bij Mij... Hij wil je vrij maken van alle lasten, verleidingen, zorgen, hardheden, afscherming, zelfbehoud – methoden, etc.. Wil jij deze weg met Hem gaan? Alleen zo kan er weer liefde stromen naar en van je leven.

Bedenk dat als jij meer liefde wilt in je leven, dit begint bij het bewerken van de akker van je hart (vgl. Ps. 139, 23 en 24). Dan zal je uiteindelijk vruchten van Gods Koninkrijk gaan voortbrengen (zie Matt. 13, 24vv). Want alleen Gods liefde maakt vruchtbaar.

2. De liefde bedrijven

Inleiding

Ons leven en de wereld waarin wij leven, is door God gemaakt als daad van Zijn liefde. Zo heeft Hij een ruimte van liefde gemaakt, waarin wij als mensen mogen leven en vruchtbaar zijn. Helaas is deze prachtige orde verstoord door de zondeval. Dit blijkt o.a. ook uit de onontvankelijkheid van ons hart voor Gods liefde, die Hij toch nog steeds voortdurend schenkt. Maar de akkers van onze levens lijken het zaad van Gods liefde niet te kunnen ontvangen. En blijven zo onvruchtbaar (d.w.z. brengen geen liefdesvruchten voort). Maar gelukkig stelt Jezus ons dit in Matt. 13 onmiskenbaar voor ogen. Zodat we Hem kunnen uitnodigen onze akkers weer vruchtbaar te maken. Door Zijn liefde. Zo kan die liefde weer stromen. En worden onze akkers weer vruchtbaar.

Eén van de belangrijkste manieren waarop de Heer werkt aan ons leven, is door andere mensen heen. Nog anders gezegd: juist de christelijke gemeente is de nieuwe ruimte van Gods liefde, waar jouw hart weer open mag gaan en liefde ontvangen. En geven. Zo wordt er in de gemeente weer iets zichtbaar van die oorspronkelijke liefdesoverdracht. Daarover gaat het in deze preek. Het gaat over het bedrijven van de liefde.

Heb lief

Je zou er bijna een beetje schaamrood van op je kaken krijgen, van zo'n thema. En toch zul je merken dat het heel direct in verband staat met waar het in de liefde van God ten diepste over gaat: onderlinge gemeenschap die vruchtdraagt (dit is het zelfde alleen dan iets plechtiger gezegd).

Jezus neemt afscheid. Dat is de context van Joh. 13. Straks wordt Hij gevangen genomen, veroordeeld en gekruisigd. Met het oog daarop spreekt hij de woorden in Joh. 13: zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben (vs. 34b). Hij noemt dit een nieuw gebod. Het nieuwe eraan is, dat "gemeenschap" met God en elkaar niet meer gaat via gehoorzaamheid (zo dat al had gekund, want de hele geschiedenis had tot dan toe al laten zien dat dit steeds niet lukte), maar dat dit nu via de liefde zal gaan gebeuren. Niet dat dit los staat van gehoorzamen (doen wat God zegt om te doen), maar het "put" uit een ander vat. Want Jezus zegt niet: Heb lief en doe daarvoor flink je best". Maar Hij zegt: "zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben". Jezus instrueert ons vanuit datgene dat Hijzelf eerst gegeven heeft (zoals dat ook in 1 Joh. 4, 19 staat): Zijn liefde. En blijkbaar stelt dat ons in staat elkaar lief te hebben. Want God zal ons nooit iets vragen om te doen, wat we niet kunnen of wat we niet eerst van Hem hebben ontvangen (vgl. 1 Kor. 10, 13).

Maar hoe heeft Jezus ons dan liefgehad, dat wij van daaruit elkaar kunnen gaan liefhebben? In dit gedeelte van het Johannes evangelie blijkt dat in hoofdzaak uit twee dingen:

- Zijn presentie – Jezus is en was er altijd voor Zijn volgelingen. En Hij was er echt, helemaal. Niet verscholen achter een krant of klagend over de zware last, maar helemaal: betrokken op de ander, vol van liefde en ontferming. En ondanks alle tegenstand, bedreiging, zonden van de toehoorders, stomiteiten van Zijn volgelingen, etc. Zelfs als jij en ik daarbij waren geweest, was Hij present en beschikbaar gebleven, benaderbaar, louterend, begrijpend, aanvaardend (vgl. bv. Joh. 4 of 21).
- Zijn overgave tot in de dood. In Joh. 13 staat dit op de drempel om te gebeuren. Hij gaf Zijn leven voor z'n volgelingen, voor zondige mensen, die zichzelf in die penarie hadden gebracht (Gen. 3, 1 – 6). En die niet meer in staat waren dit op te lossen (Matt. 13, Jes. 6). En Hij gaat er nu volledig voor om dit wel op te lossen. En zo de gemeenschap met God en tussen mensen met elkaar weer mogelijk te maken. Op grond van Zijn opoffering. Dat zijn jij en ik blijkbaar waard!

Op grond van deze liefde instrueert Jezus nu Zijn discipelen: als jullie in Mij willen blijven, heb elkaar dan lief, zoals Ik jullie heb liefgehad. Dit wil zeggen: wees er voor elkaar, in goede en kwade dagen, als het wel en niet uitkomt, met volle aandacht en beschikbaarheid. Zodat een ander liefde van jou mag ontvangen, zoals jij de liefde van Jezus hebt mogen ontvangen!

Daar begint het dus wel: de liefde van Jezus ontvangen. Dat verandert jouw leven. Zodat ook jij de liefde van Christus kunt bedrijven!

De liefde bedrijven

Het bijzondere van deze instructie van Jezus is, dat het in feite oproept om je aan de ene kant vooral ook naar Hem te begeven en in de gemeenschap met Hem Zijn liefde te ontvangen en je te laten genezen (d.w.z. in staat te stellen om zelf ook de liefde van Hem te bedrijven in het midden van de gemeente en in deze wereld). Maar tegelijk aan de andere kant is het zo dat dit ontvangen van Jezus' liefde gaat via de gemeente! De gemeente is het lichaam waar Jezus het hoofd van is (Ef. 4, 15 en 16) en waardoor er iets van de lengte en de breedte, de hoogte en de diepste van de liefde van God te kennen is, ja, de liefde van Christus, die alle kennis te boven gaat. Met als doel dat we op die manier volstromen met Gods volkomenheid (zie Ef. 3, 18 en 19). En dan staat daar ook nog bij: "samen met alle heiligen". Dat zijn al je broeders en zusters in de gemeente!

Dus om de instructie van Jezus op te volgen moet je naar elkaar toe:

- om de liefde van Jezus te ontvangen en zo zelf in staat te worden gesteld liefde te bedrijven
- om met elkaar de liefde van Christus te bedrijven! Waarvan de vrucht dan weer is dat mensen de liefde van Christus ontvangen en op hun beurt ook weer vrucht gaan dragen. Enzovoort, enzovoort.

Hoe ziet die liefde er dan uit? De bijbel zelf geeft daarvoor een mooi voorbeeld. En je zou kunnen zeggen dat dit voorbeeld een soort van sacramentele bedieningen is van Gods Koninkrijk. Waardoor de gemeenschap der heiligen op zijn beurt dat ook weer is (vgl. 1 Pet. 2, 9 + Joh. 13, 35)

Misschien vind je het thema wat gewaagd. Het spreekt in ieder geval tot de verbeelding. Maar je moet goed beseffen dat de bijbel op meerdere plaatsen de vergelijking maakt tussen het huwelijk en de relatie tussen God en Zijn volk (Hooglied, Hosea) of Christus en de gemeente (bv. in Ef. 5, 32). En daar is gewoon echt bedoeld: Ik wil zo intiem, kwetsbaar, liefdevol, vredig, veilig zijn met Mijn volk, Mijn gemeente, zoals dat is afgebeeld in de relatie tussen man en vrouw, o.a. in de seksualiteit.

Zie je dat deze relatie in feite een soort van heilige sacramentele bediening wordt van wat God aan de wereld duidelijk wil maken? Dit is ook de reden dat het echt belangrijk is, dat zo'n intieme relatie tussen man en vrouw in het huwelijk wordt verbonden. Dat geeft namelijk aan hoe serieus God de relatie tussen man en vrouw heeft bedacht en wil gebruiken. Het huwelijk is als het ware de zalving van de relatie die er is. Natuurlijk om de trouw te verankeren en de seksualiteit te beschermen, maar dat ten diepste om Gods waarheid over Zijn verbondenheid met ons uit te drukken en te illustreren. Daar moet je serieus werk van maken in een huwelijksluiting.

Hoe dan ook, deze intieme relatie in een huwelijk is het beeld van de relatie van Jezus met Zijn gemeente (Ef. 5, 32). Die is Zijn bruid (zie Openb. 21). En een voorsmaak van deze intimiteit, geborgenheid, veiligheid, aanvaarding, beschikbaarheid, inzet, ruimte, is er te vinden in de onderlinge gemeenschap van de gemeente. Dit is de zgn. Agapè – liefde, die liefde die zich leven – gevend uitstrekt naar de ander. Zoals Jezus Zich in Zijn liefde leven – gevend heeft uitgestrekt naar jou.

In de Oosterparkkerk geven we deze agapè - liefde vorm in de kringen. Daar zijn we bij elkaar, niet in de eerste plaats voor bijbelstudie, maar allereerst voor de ontmoeting met elkaar, en zo met Jezus. En o.k., daar hoort natuurlijk ook een open bijbel bij. In feite fungeert die als een soort van bedding waarin de christelijke liefde vervolgens gebeurt. Maar daar hoort ook een open hart bij. En dat laatste gebeurt, als de liefde van Christus

bij een open bijbel in de onderlinge gemeenschap vorm krijgt als harten elkaar ontmoeten.

Christfulness en de kring

Heb elkaar voortdurend lief, zoals ik jullie ook voortdurend lief heb. In Matt. 28, 20 staat dat Jezus met die liefde ons nooit verlaat, tot aan de voleinding van de wereld.

Jezus woont in ons, zegt Joh. 14, 23 en ook Joh. 17). En daardoor zijn wij in staat om elkaar zo lief te hebben dat dit ook echt wat uitwerkt.

Christfulness wil ons erbij helpen dat wij met onze bewuste aandacht hierop bedacht zijn, dat Jezus werkelijk in mij woont en dat ik zo die gemeenschap op de kring in mag gaan. Dat geeft ons de energie, de liefde en de goede gedachten en impulzen die daarbij horen (vgl. 2 Tim. 3, 17).

Toch voelt dat aan de ene kant nog best wel onzeker: kan ik dit en wil ik dit wel. En heb ik wel wat te geven? Maar aan de andere kant mag je weten dat je juist in het maken van de onderlinge hartsverbinding mag ontdekken dat er liefde is. Liefde die jij ontvangt en ook liefde die jij geeft. Dat is de "crux": elkaar ontmoeten in je kwetsbaarheid en gebrokenheid. Waarin jij het ook allemaal niet weet, waar jij ook je zwakheden hebt, waarin jij ook je gevoelens hebt over jezelf en anderen, waarin jij ook bang bent, afgunstig, beschadigd, enzovoort. Maar waarmee jij dan die ander mag ontmoeten, begroeten, ontvangen. In die zwakheid. Omdat juist dan de liefde van Jezus in elkaar harten naar boven wordt gebracht, zijn ontferming, de blijdschap van wederzijdse herkenning, begrip, aanvaarding. Zodat je samen verder kunt gaan in gemeenschap: je kent elkaar, aanvaardt elkaar, helpt elkaar, deelt met elkaar.

Deze ontmoeting op de grenzen van je bestaan zijn van levensbelang. Juist deze ontmoetingen die verbinding tot stand brengen zijn ook onderscheidend voor de kerk. "Dat jullie elkaar zo liefhebben", zegt Jezus, "daaraan zullen de mensen weten dat jullie mijn leerlingen zijn". Zie je dat het bedrijven van de liefde van Christus in de gemeente tegelijk ook het bestaansrecht van de gemeente is (zie 1 Pet, 2)?

Dus als we dit niet willen of doen met elkaar, dan heeft het bestaan van onze gemeente geen zin. Dan doen we het hooguit voor onszelf. Of een beetje voor een ander. Misschien voor een toevallige passant.

Maar de essentie van de gemeente is, dat daar de liefde wordt bedreven, de liefde van God die tot ons is gekomen in en door Jezus.

En de dringende vraag aan jou is nu: wil jij je hierin laten meenemen, laten betrekken?

Of nog anders: ben jij in de liefdesgemeenschap van God beschikbaar, zoals Jezus beschikbaar was? Wil jij liefhebben zoals Jezus jou liefhad? Ben jij er toe bereid om liefde van Jezus te ontvangen via anderen om je heen, juist door hen ook van die liefde te geven?

Want dat is in feite de grote truc van Gods gemeente: liefde ontvang je door het te geven. En liefde geef je door het te ontvangen.

Het is als een kind dat zo dolgraag wil gaan zwemmen maar bang is voor het water. Toch kan zwemmen alleen in het water. En overwin je de angst voor het water door zwemmen te leren...

Ik wil je aanmoedigen dit aan te gaan. Want we zitten allemaal met de zelfde dingen. En wat je ook hebt, wie je ook bent, anderen zullen dit altijd herkennen in hun eigen leven. Juist daardoor is er verbinding mogelijk!

En ik wil je aanmoedigen om samen met de andere kringleden en Oosterparkers te zoeken naar manieren waarop de die liefde van Christus zo steeds meer kunnen ontvangen en doorgeven, aan elkaar en aan de wereld om ons heen. Want echt: daarvoor zijn we kerk! Kerk van Jezus, Bruid van Christus. Om Zijn liefde te bedrijven. En zo samen met elkaar (en met alle andere heiligen, waar ook) de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle verstand te boven gaat, opdat we zullen volstromen met Gods volkomenheid!

We zijn weer thuis!

Christfulness

Liefde maakt vruchtbaar
De liefde bedrijven - Persoonlijke verwerking

Meditatieoefening

Neem een moment de tijd om de volgende tekst in je op te nemen en voor jezelf op de cadans van je adem te herhalen:

*Jezus' zaad is in mij, ik groei in Hem
(vgl. hierbij ook Joh. 15, 1 – 8)*

Je kunt dit Woord bv uit je hoofd leren en het dan telkens opnieuw voor jezelf in je gedachten herhalen tijdens een korte wandeling (15 minuten). Wat je ook kunt doen is de tekst uitprinten en op het beeldscherm van je computer plakken.

Preekverwerking

Onderstaande vragen zijn voor persoonlijke overdenking en voor latere bespreking op de kringen. Leg je persoonlijke verwerking zo vast, dat je dit op de kring in de bespreking kunt gebruiken.

Deel 1 – Liefde maakt vruchtbaar

1. Wat vind jij van die aanhaling van Jes. 6, die Jezus doet? En is je duidelijk wat Hij daarmee wil zeggen (zo niet, bespreek dit dan op de kring)? Wat vind je daarvan?
2. Jezus is de Stronk uit Jes. 6. En het heilige zaad zaait Hij in de akker van jouw en mijn leven. Kan dit zaad doordringen in jouw akker en er vrucht dragend? In hoeverre wel? In hoeverre niet? Wat zijn er voor "bedekkingen" die voorkomen dat het zaad zich in jouw akker kan nestelen om vrucht te dragen?
3. Om een akker weer vruchtbaar te maken, moet de landman er iets mee doen. Wat zou de Landman met jouw levensakker moeten doen om het (weer) meer vruchtbaar te maken? Wat voor rol zou Zijn liefde hierin kunnen spelen?
4. Probeer zelf eens een soortgelijke gelijkenis te bedenken als die van Matt. 13, 1 – 9 (dus met de zelfde strekking), bv de gelijkenis van mijn tuin, of van mijn huis.

Deel 2 – De liefde bedrijven

5. Wat vind je van het thema van de tweede preek: de liefde bedrijven? Eerlijk zijn graag.
6. Hoe vind je dat het "bedrijven van de liefde van Christus" gaat bij jullie op de kring?
7. Wat kun jij eraan doen om meer "liefde te bedrijven" op het niveau van de kring? Wat heb jij nodig om dit te kunnen, willen, durven?
8. Wat vind je ervan dat God het zo bedacht heeft: wie liefde geeft, ontvangt het tegelijk ook. En wie liefde wil ontvangen, ontvangt het als hij het geeft?
9. Wat zou jij willen dat jouw kring met dit "liefde bedrijven" gaat doen de komende tijd?
10. Lees onderstaande verbondstekst eens door of spreek die hardop uit. Wat doet je dit?

Ik bevestig het verbond dat we met elkaar hebben door Jezus Christus, onze Verlosser. In Hem ben ik deel geworden van een levend Lichaam, geroepen door de heilige Geest, om te zijn en te functioneren als een gezin

Ik kies er dus voor om de ander

- lief te hebben met een vurige toegewijde liefde
- te eren boven mijzelf
- te vergeven zoals Jezus mij vergeven heeft
- vriendelijk en bewogen te benaderen
- te dienen vanuit mijn bediening en met de gaven die God mij gegeven heeft

Op de volgende bladzijde: leesrooster

Preek in de week

1 ^e dag	<u>Jes. 6</u>	De roeping van Jesaja in een woestijn van doof- en blindheid.
2 ^e dag	<u>Matt. 13, 1 - 9</u>	De gelijkenis van het zaad en de akker
3 ^e dag	<u>Matt. 13, 10 - 17</u>	Spreken in gelijkenissen om mensen te triggeren
4 ^e dag	<u>Matt. 13, 18 - 23</u>	Uitleg van de gelijkenis
5 ^e dag	<u>Ef. 3, 14 - 21</u>	De grootte van Gods liefde samen ontdekken
6 ^e dag	<u>1 Kor 13</u>	Poëzie over de liefde
7 ^e dag	<u>Kol. 2, 6 - 15</u>	Geworteld en gegrondvest in Jezus geeft perspectief

Christfulness

Liefde maakt vruchtbaar
De liefde bedrijven - Verwerking in de kring

Inleiding

Eén van de stellingen over de liefde van God is, dat die *gebeurt* in de christelijke gemeente. Geloven in de God van gemeenschap kan nooit zonder de gemeenschap der heiligen. Hierin krijgt de ruimte van Gods liefde gestalte en hierin wordt jij omarmd door de liefde van God door liefdevol toedoen van kringgenoten. Laten we proberen op deze kringavond weer een paar stapjes verder te komen in het praktiseren van Gods liefde voor ons en voor elkaar.

Verwerking

De verwerking van de preek en de verdere verdieping kun je op de kring als volgt vorm geven (ervan uitgaande dat iedereen ook de persoonlijke verwerking op p. 10 en 11 heeft gedaan):

19:45 – 20:00 **Ontvangst en koffie/thee**

20:00 **Opening van de avond**

- Inleiding / IJsbreker
- Rondje delen – hoe zit iedereen erbij?
Neem hiervoor ong. 20 - 30 min. Doe dit n.a.v. de vraag: hoe ligt de akker van jouw leven erbij?
- Gebed (evt. met zingen vooraf en erna)
Neem in dit gebed ook de persoonlijke dingen mee die (voor gebed) zijn ingebracht. En vraag een zegen over de avond. Vraag God dat Hij merkbaar Tegenwoordig is in het midden van de kring.

20:35 **Bespreking / Verwerking bovenstaande preken en verdere verdieping**
(p. 4 - 9)

- Wat is er bij jou blijven hangen van de boodschap van de preken (en de diensten)? Wat heeft God je daarmee duidelijk gemaakt?
- Bespreek vraag 1 - 4 van de persoonlijke verwerking (deel 1)

- Neem even 10 minuten pauze voor koffie / thee

- Bespreek de vragen 5 – 10 uit de persoonlijke verwerking. Wat betreft 10 kun je die bv ook nog een keer hardop uitspreken, met elkaar of ieder voor zich. Om dat te kijken wat dat doet. Bespreek dit iig.
- probeer aan het slot van het gesprek eens met elkaar vast te stellen wat je nu met dit onderwerp wilt gaan doen als kring en als leden.

22:15 **Afsluiting avond**

Sluit af met een lied en met gebed. Neem in dit gebed eventuele punten uit de bespreking mee. Doe ook voorbede voor de gemeente en vraag om groei in het ontvangen en doorgeven van Gods liefde voor ons allemaal.

Is er iemand die het zingen kan begeleiden (bv met gitaar of piano)?
Gaaf. Doen!

Volgende maand (december) is het thema: vrede
De eerste dienst (5 december) is het thema:

de vrede van God komt van de God van vrede