

Jaarthema  ooster
park  kerk
Seizoen 2009 - 2010 Amsterdam

Gezonde Gemeente

Op

13 september - 8 november -
14 februari - 9 mei

Gemeentezondagen van
10:00 - 14:00 uur

in verbinding  ooster
leven  park
delen  kerk met Jezus



Materiaal voor
persoonlijke bijbelstudie
en voor
verwerking in kringen
bij de derde gemeentezondag
14 februari 2010

Amsterdam/Duivendrecht, februari 2010

in verbinding  ooster
leven  park
delen  kerk met Jezus

Gezonde gemeente en Gods Koninkrijk

Dit is de reader bij de derde jaarthema – zondag op 14 februari 2010.

Waar het in deze preek over gaat is, dat een gezonde gemeente in de wereld een teken van Gods koninkrijk is. Of om het nog anders te zeggen: in een gezonde gemeente geeft God een teken van (echt) leven in een wereld die midden in de dood ligt en de wanhoop nabij is.

In die wereld mag je als kerk licht zijn en baken, een teken van het feit dat er toch nog vrede is, gerechtigheid en trouw, dat er toch nog ruimte mag worden gevonden om echt leven te ontdekken en te ontwikkelen.
In een gezonde gemeente zijn deze "dingen" zichtbaar, merkbaar, voelbaar

Ik hoop dat deze preek ertoe mag bijdragen dat de gemeente van de Oosterparkkerk dit geweldige teken van Gods Koninkrijk, van Zijn leven, steeds meer mag worden. Ik hoop en bid ook dat de bijgevoegde materialen om de preek en de inhoud verder te bespreken en te verwerken hierbij ondersteunend is.

Misschien ten overvloede, vermeld ik nog dat de preek ook kan worden nageluisterd op www.oosterparkkerk.nl/luisterdienst.

Roelof Telgenhof,
Duivendrecht/Amsterdam, februari 2010.

1 Kon. 4, 20 – 5, 1 – Preek bij Jaarthema 2009 – 2010, 3^e themazondag

Thema: Een gezonde gemeente is een teken van Gods Koninkrijk

Afgelopen week stond er in de krant een artikel over enige ophef die er in Rusland was ontstaan rondom een oproep van een journalist, alle gehandicapte kinderen zsm na de geboorte alsnog de doden. Een soort postnatale abortus, zogezegd. Waanzinnig idee natuurlijk. En terecht werd hier tegen ernstig bezwaar gemaakt. In zijn verdediging riep de journalist echter iets uit dat wel even aan het denken zet. Hij verzuchte: "Mensen horen niet te lijden!"

En inderdaad, als je bv 2 Kor. 5 leest, dan wordt daar iets dergelijks gezegd: we zijn gemaakt om te leven. Daarom haken we daar ook naar (vert. NBG '51). We zijn NIET gemaakt om te lijden en te sterven!

Hoe belabberd de ideeën van deze journalist ook zijn, dit klopt wel: We zijn niet gemaakt om te lijden en te sterven, maar om te leven.

Toch is de realiteit van elke dag, dat mensen lijden en sterven. Om allerlei redenen gebeurt dit. Dit is niet alleen als iemand gehandicapt geboren wordt, maar ook op vele andere manieren. De vraag is dus dan niet: hoe zorgen we ervoor dat dit lijden er niet meer is of er niet kan komen. Maar veel meer: hoe ga je om met dat lijden.

De gemeente van Christus mag juist op dit punt in deze wereld iets inbrengen dat van groot belang is. Ze mag een teken zijn van Gods Koninkrijk. Dit wil niet zeggen: een strak geïnstitutionaliseerde, moralistische vrome dwingelandij, maar ze mag als teken vanuit de hemel iets laten zien wat God met het leven voorheeft: echt leven! Een gezonde gemeente is een teken van Gods Koninkrijk. Anders gezegd: ze is een teken van (echt) leven vanuit de hemel.

Vorige keren

In de vorige twee preken over het jaarthema ging het de eerste keer over wat nu eigenlijk een gezonde gemeente is. Trefwoord was in die preek: bezieling. Wat bezielt jou in je leven? Een gezonde gemeente is een gemeente die bezielt is door God, en door Zijn Wezen en Werk in en door Jezus. Dat was het eerste.

De tweede preek sloot daar bij aan door te zeggen dat een gezonde gemeente bestaat uit mensen die zich door God in Jezus geroepen weten. Geroepen als Kind van God en van daaruit ook geroepen tot een bepaald leven, een bepaalde taak, etc. Dus wie we zijn en wat we doen, doen we niet uit angst of omdat we er zo nodig wat mee moeten verdienen, maar uit roeping die uitgaat naar het hart van mensen. En die roeping is in de gezonde gemeente luid en duidelijk beantwoord. Gods stem en boodschap is verstaan en daar is "amen" op gezegd in woord en daad.

Misschien heb je het boek Handboek Gezonde Gemeente van Robert Warren e.a.. Dan hebben we nu de eerste vier hoofdstukken gehad. En ook de eerste door hen genoemde kenmerken van een gezonde gemeente:

Bezielt:

- bezielt door geloof
- naar buiten gerichte blik

Geroepen:

- op zoek naar Gods wil
- kosten onder ogen zien en willen opbrengen

O.K. En dan vanmorgen deel 3.

Het gaat vanmorgen over de gemeente als teken van Gods Koninkrijk in deze wereld. In het gebeuren van de christelijke gemeente kan een "buitenstaander", maar ook een "binnenstaander" iets ontwaren van dat grote en bijzondere Koninkrijk dat God aan het bouwen is. Of zoals Paulus dat ergens zegt: als gezonde gemeente ben je op de e.o.a. manier een soort van brief van God aan de wereld, en waarin leesbaar is wat God aan de wereld duidelijk wil maken (2 Kor. 3, 3).

Wat ik vanmorgen met u wil doen is eens kijken naar dat Koninkrijk van God.

- wat is dat in vredesnaam?
- Wie is Jezus dan in dat verband?
- Hoe verhouden wij ons daarmee?
- Wat mag ik dan in de gezonde gemeente van dat Koninkrijk verwachten mee te kunnen maken?

1. **Wat is het Koninkrijk van God in vredesnaam?** (1 Kon. 4, 20 – 5, 1)

Laat ik allereerst zeggen dat het Koninkrijk van God niet een fysiek koninkrijk is, zoals bv Nederland. Jezus zegt dit duidelijk in bv. Joh. 18, 36. En ook wat Paulus er later over zegt, geeft dit aan, zie bv. Rom. 14, 17:

want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.

Daar komt nog iets anders bij: als de bijbel spreekt over het Koninkrijk van God, dan gaat het vaak over iets dat in de toekomst nog definitief verwezenlijkt moet worden. Veel van wat er gezegd wordt over Gods koninkrijk staat in zo'n eschatologisch perspectief.

Wat er in feite in de toekomst zal gebeuren is, dat God bij de mensen weer Zijn plaats krijgt die Hem rechtens toekomt: Koning Schepper, Koning Heer, Koning Heerser over al wat leeft, Koning Vader. Zie hierover bv Ps. 85 en Ps. 95 – 99 of 103.

Die plaats is Hem bij de mensen (in hun beleving en werkelijkheid daardoor), ontvallen. Maar... dit komt terug! De Koning wordt weer opnieuw gekroond en zal Zijn troon voor eeuwig bestijgen!

Maar wat mag je dan nu van dat Koninkrijk verwachten? Als het dan blijkbaar niet zozeer gaat om kwantiteit, maar om kwaliteit... En als dat vooral ook gaat over iets dat nu niet is, maar nog moet komen?

Om hier wat meer over te kunnen zeggen, wil ik met jullie allereerst kijken naar dat gedeelte uit 1 Kon. 4 en 5. → L E Z E N

In dit gedeelte gaat het over het summum van "Koninkrijk" in het oude testament: het rijk van de grote koning Salomo. Zelfs in de profane wereldgeschiedenis kent dit rijk eigenlijk geen gelijken.

Dit zit misschien wel vooral in datgene wat er in het laatste vers van h. 4 wordt gezegd: ze waren gelukkig! En in 5, 5 wordt dit nog wat concreter uitgewerkt: iedereen kon, gedurende de regering van Salomo, in alle rust en vrede zitten onder zijn eigen wijnrank en/of vijgenboom. Voor iedereen was er plaats om te leven. In rust en in vrede. En iedereen was gelukkig! Dat was pas leven man!

Eigenlijk staat er: iedereen leefde zichtbaar en merkbaar vol van vreugde... Het was dus niet alleen materieel, maar ook qua sfeer: veilig, vertrouwd, geborgen... gelukkig!

Even verderop volgt er dan nog een climax: God Zelf vestigt Zich, temidden van dit geluk, opnieuw tussen de mensen. We lezen in h. 7 en 8 hoe de tempel wordt gebouwd en wordt ingewijd op een indrukwekkende manier. En zo wordt de Koning der koningen door koning Salomo opnieuw op de troon gezet, waar Hij hoort! En wordt Zijn heerschappij de toonsoort van het volk Israël.

Hier proef je iets van die laatste verzen van Psalm 85 (10 – 14): L E Z E N

10 Voor wie hem eren is zijn hulp nabij:
zijn glorie komt wonen in ons land,
11 trouw en waarheid omhelzen elkaar,
recht en vrede begroeten elkaar met een kus,
12 uit de aarde bloeit de waarheid op,
het recht ziet uit de hemel toe.

13 De HEER geeft al het goede:

ons land zal vruchten geven.
14 Het recht gaat voor God uit
en baant voor hem de weg.

Zie je wat voor kwaliteiten het Koninkrijk van God heeft? Vrijheid (gered zijn, verlost zijn), trouw, waarheid, recht, vrede, vrucht... Ieder heeft zijn eigen plaats. Die bij hem past, waar hij gelukkig is. En waar God te ontmoeten is, en te aanschouwen (vgl. Ps. 27, 4). In enkele woorden: In Gods Koninkrijk is er werkelijk echt leven mogelijk, in verbondenheid/gemeenschap en goddelijke vrede en rust, in Gods directe Tegenwoordigheid.
Herstel "Level One" zou je kunnen zeggen... In het materiele perspectief van het OT... Maar er volgt meer.

2. **Wie is Jezus dan in dat verband?** (Mar. 1, 15)

Beste mensen, wat moeten wij hier nu mee?

Is zo'n haast mythe – achtige voorstelling uit een lang vervlogen verleden nog wel zinvol voor ons? Kijk in wat voor wereld we leven. Dat is toch niet te vergelijken met toen?

Dat klopt in zekere zin. Maar klopt in zekere zin ook niet. Want gaat het juist in onze wereld ook niet om levensgeluk voor mensen, liever geen pijn en lijden, vrede en ruimte om te leven voor iedereen.... Je bent niet gemaakt om te lijden en te sterven! Leven wil je!

Maar wat wordt dat op allerlei manieren aangevochten. Ga ik nu niet veel verder op in, maar kijk om je heen en je ziet het:

- sommige mensen ervaren door omstandigheden zoveel pijn en leed, dat de dood een beter alternatief lijkt dan zo voort te blijven leven...
- mensen die worden bedreigd door misbruik, onvrij zijn, etc.
- mensen die verlangen maar niet krijgen of zoeken op foute plekken
- mensen die zinloos maar doen wat nog een beetje bevredigt
- idioot gejaag naar rijkdom (bonussen), macht, aanzien, schoonheid, etc.

Op allerlei manieren zoeken we het leven of proberen we pijn en lijden te voorkomen. Desnoods bannen we het lijden uit, bv door zelfmoord, abortus (pre- of postnataal), euthanasie, moord, verdringing (met bv verslaving), etc.
Want, en dat klopt dus: we zijn gemaakt om te leven. Dus weg met lijden en pijn! Alleen... hoe doen we dat dan?

Juist de christelijke gemeente is de plaats op aarde waar dat leven mag worden gevonden! Door Jezus namelijk! Want in Hem is het Koninkrijk van God echt nabij gekomen, nog meer dan in dat materiele rijk van Salomo, hoe mooi dat ook was. Maar dat was nog maar Level One. Maar in Jezus ontwaren we Level Two van Gods herstellingswerk in deze wereld.

Want in en door Jezus wordt het leven *uit de hemel* weer beschikbaar gemaakt voor alle mensen. Wie in Hem gelooft, zegt de bijbel, zal Zijn hemelleven ontvangen. En in Jezus zie je wat er uiteindelijk ook van het leven terecht zal komen: het wordt een bevrijd leven, vol van vrucht en vrede, gerechtigheid en trouw.
Je ziet dit duidelijk in het optreden van Jezus gedurende Zijn omwandelingen op aarde. Een mooie tekst in dit verband is Mar. 1, 15 icm Matt. 11, 5

(Mar. 1, 15) Dit was wat Jezus zei (aan het begin van Zijn optreden): 'De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.'

(Matt. 11, 5) En kijk wat er gebeurt in die nabijheid van Gods koninkrijk: blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt.

Dit is ook precies hoe Jesaja spreekt h. 35, 5 en 6 of 61, 1. In die teksten gaat het ook juist over dit thema: de mens is gemaakt om te leven, maar leeft nu in een tranendal. Want God de Koning is van Zijn troon gestoten. Maar Hij komt terug! Om Zijn koninkrijk weer te stichten (vgl. Ps. 98)! En uit de hemel zal opnieuw een teken van echt leven komen en dit leven zal aan de mensen worden gegeven! Wat Jezus zegt tegen Johannes de Doper is ten diepste: Ik ben echt de vervulling van de OT sche profetieën.

In Jezus gebeurt dit metterdaad. Je ziet het, je merkt het, je voelt het (vgl. 1 Joh. 1). In Hem is het Koninkrijk nabij gekomen. Bereikbaar geworden. Het echte leven vanuit de hemel!

3. Gods Koninkrijk in en door ons? (Matt. 11, 28)

Alleen... Hoe krijgt dat dan in het hier en nu gestalte? Want hét Koninkrijk van God is toch iets dat komt (wat er nog niet is)? En wat ons ten deel valt als we "naar de hemel" gaan, om het zo te zeggen. Hoe is een christelijke gezonde gemeente (waar wij deel van uit (willen) maken) dan een teken van hemelleven?

Aan de ene kant is dit waar hè, dat het Koninkrijk van God iets is dat pas komt in de voltooiing van de tijd. Dus is het er nu nog niet. Dat is echt zo.

Jezus zegt dit in feite ook in Mar. 1: het is nabij gekomen. Dus het is er nog niet compleet, maar het is wel binnen uw bereik, vgl. Luk 17, 21:

men kan niet zeggen: "Kijk, hier is het!" of: "Daar is het!" Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik

En dat is de andere kant: dat binnen bereik liggen, dat wil zeggen: het is het er wel degelijk nu ook al in zekere zin!

Dat blijkt bijvoorbeeld als Jezus spreekt over Zijn heerschappij: Mij is gegeven alle macht (Matt. 28, zie hierbij Mar. 16, 20!). Dwz op de eoa manier sorteren de krachten van Hem, van Zijn heerschappij effect in de wereld van ons hier en nu. Vgl. Ook Zijn spreken in Matt. 13 (zaadzaai) of over het mosterdzaadje (Mar. 4, 31v; Luc. 13, 19v). Of als Hij duidelijk aangeeft dat Hij en de Vader intrek nemen in het leven van mensen. Of dat de heilige Geest mensenharten zal vervullen.

Dat is allemaal nu, in deze bedeling, in deze gebroken werkelijkheid "teken" van Gods koninkrijk dat gebeurt door toedoen vanuit de hemel. Je kunt niet zeggen: kijk, hier is het helemaal (foutloos) en daar is het totaal en volkomen. Maar wel: kijk, hier ondervind je iets van dat wonderlijke Koninkrijk, van de sfeer, de liefde ervan, de kracht en de heilzame werking ervan.

Mo het nog anders te zeggen: in en door Jezus is er in deze wereld nu al de heilzame en liefdevolle heerschappij God (vgl. ook Joh. 13, 34 en 35). Het is de zeggenschap van Gods liefde in en door Jezus. Want het is die liefde die levensruimte schept, en vrede en gerechtigheid...

Op die manier worden er midden in de narigheden van deze wereld tekenen van leven gegeven. En mensen wordt gezegd: Kom bij Mij, Ik zal geven waar je hart naar uitgaat (combi van Matt. 11, 28 en Ps. 37, 4). Ik zal nu al iets van dat echte leven aan je geven! Maar dan moet je wel bij Mij zijn. En niet weer weggaan na de sensatie van wonderen, genezingen etc. Om het dan toch allemaal weer zelf te regelen en te proberen. Of gewoon, omdat je bang bent de ware toedracht van je leven onder ogen te zien... (wat bij het ontbreken van Jezus' mildheid en liefde ook wel logisch is). "Kom bij Mij!" zegt Jezus. "Dan zal Ik jouw last van je afnemen, overnemen. En zal Ik mijn last aan jou geven (= in één woord: Gods liefde)".

Een lastig probleem hierbij is dus wel, dat we onze pijn, onze beperktheden, ons lijden onder ogen moeten zien. Alleen dan kunnen we dat aan Hem geven. Want die wonderlijke ruil waar Jezus het in Matt. 11, 28 over heeft, gaat niet op een Titatovenaar manier... Maar dit gaat door intense ontmoetingen met Jezus in het hier en nu, door de Geest. Waardoor bindingen, pijn, verdriet, etc. werkelijk van ons af

kunnen worden genomen. Dwz, ze bepalen niet meer wie we zijn. En ook al blijven er soms ongemakken en pijnen, ze staan nu in het overwinningslicht van Jezus. Dat maakt ze anders (vgl. Rom. 8, 31 – 39).

4. **Wat mag ik dan in de gezonde gemeente van dat Koninkrijk verwachten mee te kunnen maken?**

Deze "heilzame inwerking" van Jezus op jouw en mijn leven op die momenten van intieme en intense gemeenschap, die momenten maken het mogelijk dat we samen als gemeente van Jezus Gods heilbrengende inwerking op de wereld tonen, als een koninklijke heerschappij. Een heerschappij namelijk die op een gezagvolle manier echt levens verandert en daardoor inwerkt op bv. de samenleving, op de pijn in levens en van rampen, op eenzaamheid, slavernijen van dit en dat, etc. Snap je dat? En het is ook een heerschappij die een nieuwe orde schept, de wet van God in harten van mensen. En dan geen morele regeltjes, maar heilvolle aandachtsvolle ruimte die zich uitstrekt naar anderen toe. Vanuit de liefde die God zelf geeft.

Jouw bevrijde en door Jezus heilzaam aanvaarde leven wordt zo een teken van hemellevens in deze gebroken wereld. Wat een getuigenis kan dat zijn! Zeker als die heilzame inwerking van Jezus op jou en op mij samen komen. Want dan wordt er ook nu al iets zichtbaar van wat we hierboven al zagen: gezegende en gelukkige mensenlevens die samen een teken vormen van Gods Koninkrijk. En dit is waarneembaar: met je ogen en oren, maar ook met je gevoel. En je kan het ondervinden aan den lijve als je zo'n gemeente binnenstapt...

Aan de hand van R. Warren noem ik nu ten slotte de volgende concrete dingen:
Ik noem ze slechts (met korte opmerking er eventueel bij) en ga er van uit dat u in de kringen hierover verder gaat praten. Aangezien we vanmiddag vooral bezig zullen gaan met nadenken over en werken aan meer concreet worden met onze Visie en Missie.

Tekenen van het Koninkrijk die je terug ziet en merkt in een gezonde gemeente zijn:

- er is **leven als een echte en hechte, maar ook open gemeenschap**, ipv samenzijn als op een vereniging. Dit zie je terug in bv
 - relaties: waarin men op liefdevolle en heilzame wijze door elkaar gekend wordt
 - leiderschap: dat dienend gericht is op vruchtbare betrokkenheid van ieder
 - gave-gericht werken: waarin ieder op zijn manier en met zijn talenten een eigen unieke plaats mag hebben
- **er wordt ruimte gecreëerd voor iedereen**. Dit zie je o.a. terug in:
 - gastvrijheid vanuit open harten, in de diensten, op de kringen, in alle contacten
 - kinderen en jongeren worden serieus genomen en gezien en gekend
 - zoekers worden aangemoedigd geloof in Jezus te verkennen en te ervaren
 - diversiteit aan verschillende soorten leden (cultureel, kerkelijk, etnisch) is o.k. en wordt verwelkomd als veelkleurige schoonheid van God
- **men beperkt zich tot enkele taken en doet die goed**
 - de basistaken zijn op orde (eredienst, kringen en pastoraat, diaconaat, beheer en bestuur)
 - belangrijke levensmomenten worden stijlvol gemarkeerd (bv huwelijken, begrafenissen, belijdenis en doop, etc., maar ook bv. jubilea)
 - Er wordt genoten van wat er gedaan wordt en is, en men kan tevens leven met wat er (nog) niet (of niet goed) is.

Broeders en zusters, we leven in een wereld in nood. Op allerlei manieren lijkt de dood heer en meester te zijn. En God is onttroond, nog steeds. Maar wat een geluk dat wij als christelijk gemeente de roep van Gods stem hebben mogen horen. Dat we van Hem beloften hebben ontvangen. Dat we Jezus, Zijn Zoon als Koning mogen huldigen in ons persoonlijk leven en in onze gemeente. Om

daarmee nu al een teken van Gods Koninkrijk te mogen zijn. En zo een stuk hemelleven te tonen aan een wereld die eigenlijk nog amper gelooft dat er echt leven bestaat. Leven in vrijheid, gerechtigheid, en trouw. Op weg naar dat totale en volkomen hemelleven. Dat de bijbel ons voor ogen stelt. En waar iedereen vol van geluk en vrede zit onder zijn eigen boom... Zie Openb. 21 en 22:

Openb. 21

1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.' 5 Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak ik nieuw!'

Openb. 22

1 Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. 2 In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. 3 Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren 4 en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. 5 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

Wat zullen we doen met dit voorrecht?

Voor verdere verwerking

Leesrooster

Tekst voor de preek: 1 Kon. 4, 20 – 5, 5, Mar. 1, 14v en Openb. 21, 1 – 5 en 2, 1 - 5

Ma Num. 23, 17 - 24 God zal worden bejubeld als koning om Zijn heerschappij (21)

Di Psalms 149 JHWH is de Schepper en Heerser over alle volken

Wo Jes. 44, 1 - 8 Israël Heer is Koning, die je wil bevrijden en herstellen

Do Dan. 2, 37 - 45 Het komende Koninkrijk dat meer is dan alle andere

Vr Matt. 4, 12 - 17 In Jezus is Gods Koninkrijk nabij gekomen (vgl. Mar. 1, 14 -15)

Za Luc. 17, 20 – 18, 8 Het Koninkrijk wordt daar verwezenlijkt waar geloof is

Andere teksten over Gods koninkrijk:

Ex. 19, 1 – 6 - Psalm 85 en de psalmen 95 – 99 - Dan. 7, 13 – 18 - Matt. 5, 1 – 20 - Matt. 6, 19 – 34 - Matt. 11, 2 – 6 - Matt. 13 - Luc. 10, 1 – 16 - Rom. 14, 13 – 23 - 1 Kor. 6, 1 – 11 - 1 Pet. 2, 1 – 10 - 2 Pet. 1, 1 – 11

Vragen voor persoonlijke overweging of groepsbespreking

1. Wat versta jij onder "het Koninkrijk van God"? Probeer dit aan te geven in een paar trefwoorden. Lees hierbij bovengenoemde teksten nog eens door om je op weg te helpen.
2. Op wat voor manier heb jij deel aan dat Koninkrijk? Wees zo eerlijk en concreet mogelijk.
3. Hoe geldt voor jou de heerschappij van Koning Jezus in je leven?
4. Wat is voor jou persoonlijk de "nieuwe" orde van Gods Koninkrijk en hoe ga jij daar mee om?
5. Hoe is, volgens jou, de Oosterparkkerk een teken van Gods koninkrijk?
6. Op wat voor manier zou de Oosterparkkerk nog meer een teken van Gods Koninkrijk kunnen zijn?
7. Wat zou jouw bijdrage kunnen zijn in dat "teken van leven (uit de hemel) zijn voor de wereld"?

Ideeën voor bespreking op de kring

A. Persoonlijke voorbereiding thuis voor de kringavond

Lees de preek nog een keer door en maak, zo nodig, aantekeningen voor jezelf. Neem daarna bovenstaande vragen door en leg e.e.a. vast op papier (zodat je dat later op de kring kunt delen).

B. Mogelijk "programma" voor de kringavond

Bedoeling van het programma is, om op een redelijke manier en met een aardige flow het thema van hierboven met elkaar te behandelen. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om een deel van het hieronder gegeven programma te nemen voor bv de bespreking.

1. Opstarter – ong. 10 - 15 min.

Hoe is het met iedereen. Maak zo nodig (als daar behoefte aan is) een kort rondje. Dit kun je, als je met elkaar eet, ook tijdens het toetje doen. Anders doe je dit tijdens de eerste gezamenlijke kop koffie. Sta open voor elkaar, hoor elkaar aan zonder oordeel. Aanvaart elkaar zoals je nu bent.

2. Gebed

Vervolg de avond met een gebed. Inventariseer gebedspunten of neem de onder 1. gedeelde punten mee. Dit kun je ook met elkaar in overleg doen. Eventueel doe je een kringgebed.

Neem zoveel tijd als nodig. Eventueel kort je de rest van het programma hiervoor in. Delen en bidden is het centrale punt van de kring. Hier ont - moet je elkaar en ont - moet je samen God. Hier wordt het teken van Gods koninkrijk concreet zichtbaar en voelbaar. Neem daar de tijd voor die nodig is.

3. Terugblik – 5 min.

Doe vervolgens een korte terugblik op de gemeentezondag: wat vond je ervan? Deel dit kort met elkaar. Breng zo nodig eea in herinnering of praat anderen bij. Opmerking voor de voorbereiding: de preek is op Internet nog na te luisteren.

4. Bespreking deel 1 – jij als teken van Gods koninkrijk – 30 min.

Ga van de bovenstaande gespreksvragen 1 t/m 4 langs. Deel met elkaar wat ieder heeft gevonden tijdens zijn/haar voorbereiding. Laat iemand even de hoofdpunten bijhouden (voor inventarisatie onder punt A7)

5. Pauze – 5 min. (het is nu ong. 21 / 21:15 uur)

Neem even een korte pauze voor koffie en thee e.d.

6. Bespreking deel 2 – de Oosterparkkerk en Gods koninkrijk – 20 min.

Besprek nu de gespreksvragen 5 – 7. Probeer zo concreet mogelijk te zijn. Deel ook nu wat je zelf in jouw voorbereiding hebt gevonden. Laat iemand even de hoofdpunten bijhouden (voor inventarisatie onder punt A7)

7. Bespreking deel 3 – Inventarisatie – 20 min.

Maak vanuit de voorgaande bespreking een inventarisatie van

- positieve punten in de Oosterparkkerk, als het gaat om teken van Gods Koninkrijk zijn
- verbeterpunten voor de Oosterparkkerk als het gaat om teken van Gods Koninkrijk zijn
- Aandachtspunten voor je eigen betrokkenheid op deze punten met als vraag: wat zou mijn eigen bijdrage hierin kunnen zijn om dit beter te maken?

8. Afsluiting Bespreking – Wat kun je hier nu mee? – 5 – 10 min.

Probeer te komen tot een soort van eindbalans over de vraag: wat kunnen we nu met deze inventarisatie? Wees zo concreet mogelijk. Misschien kun je al iets afspreken met de kring, dat direct vorm geeft aan één van de verbeterpunten. Maak eventueel afspraken om dingen te verwezenlijken.

9. Gebed – als het goed is, is dit om ong. 22:15

Sluit af met gebed, waarin ook ruimte voor punten die gaandeweg de avond zijn besproken of op een andere manier aan de orde zijn geweest. Bid ook voor de gemeente, de teams, de kerkenraad en z'n leden, de dominee, etc. En bid vooral om de gave van Gods Geest, die uiteindelijk het teken Gods leven in ons moet leggen, zodat de wereld om ons heen het opmerkt. Als hier bijzondere dingen uitkomen (bv. inzichten en/of opmerkingen), dan mag je die gerust mailen naar bv. iemand van het moderamen. Daar kunnen we alleen maar onze winst mee doen.

De volgende gemeentezondag

9 mei 2010

Thema dan: Een gezonde gemeente is
ontspannen op weg naar Gods eeuwige
toekomst.