

Jaarthemapreek nr. 3 Seizoen 2008 – 2009
Oosterparkkerk



Feest
van
Verbinding

Zondag 9 november 2008, aanvang 10 uur.

Thema:

Jezus klopt op je deur

Leven in verbinding met Jezus

Voorwoord

Al weer de derde preek over het jaarthema Feest van Verbinding. Deze keer over de verbinding met Jezus in je leven van alle dag. Hoe doe je dat? Wat betekent dat precies?

De preek is gehouden op 9 november 2008. In de middagdienst op die zondag is er ook nog op een interactieve manier echt concreet gewerkt aan het binnenlaten van Jezus in je hart. Dit komt ook terug in de verwerking hieronder. Op de laatste bladzijde vindt u ook nog een leesrooster voor 6 dagen.

In deze reader wordt allereerst een (geschreven) versie van de preek gegeven die op 9 november in de Oosterparkkerk is gehouden over Openb. 3, 14 - 21. De preek is eventueel ook nog te beluisteren, zie

www.oosterparkkerk.nl/agenda/luister_dienst.php

Daarnaast wordt er het nodige aan verwerkingsmateriaal in aangeboden: een leesrooster met gebedspunten, oefeningen, gesprekspunten, meditatieoefeningen. Eén en ander is persoonlijk te gebruiken, maar is vooral ook bedoeld voor verwerking in de kringen.

De volgende jaarthemapreek met verwerkingsmateriaal zal D.V. worden gehouden op zondag 14 december a.s. en zal gaan over de verbinding met jezelf in christelijk bijbels perspectief. Zie verder ook

www.oosterparkkerk.nl/algemeen/jaarthema0809.php.

Amsterdam/Duivendrecht, 10 november 2008.

Thema:

Jezus klopt op je deur

Leven in verbinding met Jezus

Kern van de boodschap

We hebben als mensen allerlei manieren om te leven en te blijven leven. Veel van die manieren staan echter echt leven in de weg. We denken dat we ergens voor gaan, maar in feite zijn we lauw en kiezen niet echt. We denken dat we rijk zijn, maar in feite zijn we straatarm, we denken dat we keurig voor de dag kunnen komen, maar ten diepste zijn we naakt en berooid. We denken dat we veel weten en inzicht hebben, maar in feite zijn we stekeblind.

Alleen door Jezus kun je echter het echte leven ontvangen: dat z'n waarde heeft in het kindschap van God de Vader, dat is gereinigd en geheiligd in het werk van Jezus de Zoon, dat is gevuld met de heilige Geest.

Kies er daarom voor om Jezus binnen te laten in je hart. Zodat Hij heling en genezing en rijkdom kan geven. En zodat je leven tot Zijn bestemming komt

Eén van de dingen die de bijbel duidelijk maakt over geloven, is dat we in verbinding met Jezus mogen leven. In een relatie zogezegd. Alleen wat is dat precies? En waarom is dat zo belangrijk? En moet ik dat per se willen, ook als dat misschien niet zo heel fijn aanvoelt?

Eén ding is zeker: bijbel spoort ons aan om die verbinding met Hem aan te gaan. Hier in Op. 3, 20, maar ook op andere plaatsen, bv Matt. 11, 28 – 30.

Eigenlijk is het "parool": als je echt wat met je leven wilt, ga dan de verbinding aan met Jezus...

Geloven is in feite: leven in verbinding met Jezus. Toch merken we in de praktijk van alle dag dat dit vaak erg lastig is. Hoe kan dat?

Waarom hebben we vaak weinig of zelfs geen verbinding met Jezus?

- weet je wie Hij is?
- weet je waarom dit voor jou lastig is?
- weet je hoe die verbinding werkt?

- Weet je waarom Jezus met jou die verbinding wil?

Daarover nu verder.

1. Waarom is verbinding zo lastig?

We kijken naar twee bijbelgedeelten.

- Luc 19, 1 – 10 – is het verhaal over Zacheus – Wat opvalt is Zijn omzichtig handelen: waarom gewoon niet vragen of hij even vooraan mocht staan...? Is dat vanwege wat er in vers 7 gezegd wordt? Zegt dit iets over zijn zelfbeeld? Goed mogelijk. Wonderlijk is dat Jezus juist op dit punt aanhaakt: "Juist vandaag moet ik in jouw huis verblijven" (vs. 5). Ik wil bij je zijn Zacheus, in jouw leven van vandaag! In feite bedekt Jezus zo Zacheus' schaamte en minderwaardigheid. Hij wordt "gekend" door Jezus... Toch is het Jezus die dit tot stand brengt. Zacheus zelf was waarschijnlijk in die boom blijven zitten...
Probleem om verbinding te krijgen is hier dus je elfbeeld, of de gedachten over wat anderen van je denken.
- Openb. 3, 20 – Hier gaat het over de gemeente van Laodicea – Die leeft in tweeslachtigheid. Men is koud noch warm... Lauw, zoals halfwarm kalkwater...
Goor en vies, weeïg...
Eén van de belangrijkste oorzaken: zie vers 18: schaamte. Vgl. Gen. 2, slot en 3, 1 – 6. Refereert Jezus daarom in vers 14 misschien aan de schepping? Zou dan kunnen betekenen dat ze door hun leven de gemeenschap met God hadden verbroken en zo in de schaamte voor Hem en voor elkaar terecht waren gekomen.
Ze probeerden dit te bedekken, te verhullen door heel hard te roepen dat ze rijk waren, misschien wel op een heel vrome manier. Maar in feite waren ze armzalig, berooid, blind en naakt... , . Dat wil hier zeggen: diep in hun hart is het armoede troef en is er niets om trots op te zijn! Ze verhullen hun pijn en armoede... Voor elkaar en ... voor zichzelf? Dan lijkt het misschien nog wat...
Alleen: zo kan Jezus niet doordringen in hun hart. En blijven ze tweeslachtig. Er vindt geen echte transformatie plaats naar een leven in Hem, in vertrouwen op Hem, waar Hij zichtbaar wordt in het leven van mensen onderling. Want er is geen echte verbinding met Hem. Hij staat in feite buiten de deur. En de deur is dicht, of hooguit op een kiertje... De lauwheid die hier uit voort komt, is "zum kotschen"....
Letterlijk. Jezus wil echtheid, transparantie. En geen opschmück, toneelspel, fake - religiositeit.

Waarom is verbinding dus zo lastig?

Bij Verbinding gaat het om open harten. Wil Jezus iets kunnen doen in jouw leven, dan doet Hij dat als je hart open staat voor hem. Dat is verbinding met Jezus.

Alleen.... Wil je dat eigenlijk wel?

Vaak houd je de boel liever maar gesloten. En rooi je het leven zo wel. Wel in de buurt van Jezus, maar niet echt met Hem op de troon van je hart.... Dat heb je liever niet, want dan moet Hij ook de troep in je hart zien...

2. Wat zijn hiervan de gevolgen?

In feite komt het erop neer dat het een soort van leven wordt waarbij God voor ons allen is en wij verder ieder voor onszelf leven. Zonder echte verbinding... Dat lijkt misschien niet zo, want er is toch van alles dat je zo al (ook gezamenlijk) bezig houdt... net zoals in Laodicea. Het lijkt heel wat: rijkdom, belangrijke bezigheden, aanzien, drukte, onze gezinnen, huizen, auto's, agenda's... En zelfs de kerk... In meer of in mindere mate... Maar is het echt wat? Is dat echt tot stand gekomen uit echte verbinding met God, met Jezus?

In de tekst wordt in vers 16 en 17 nogal heffig op een rijtje gezet hoe men er in Laodicea in "werkelijkheid" voorstaat...(en hoe jij en ik er voor staan als er niet echt verbinding is met Jezus):

- Jullie zijn lauw, zum kotschen... (letterlijk). Koud noch warm. Je leeft wel, maar op een gelaten, afwachtende keuzeloze manier.
- Je denkt dat je rijk bent, maar in werkelijkheid ben je straatarm. Je leven zo is waardeloos, ten dode opgeschreven.
- Je denkt dat je gelukkig bent, maar je bent ten diepste hartstikke ongelukkig. Alleen maskeer je dit door de indruk te wekken voor jezelf en de buitenwacht, dat het allemaal wel wat meevalt... (met mooie "kleren")
- Je meent te zien, en te weten wat je moet weten. Maar je bent stekeblind.
- Je leven is schandelijk en naakt. Het is niet opbouwend en leeft in schaamte. Jouw bezig zijn met die schande en schaamte te maskeren is bepalend voor al je keuzes, groot en klein...

Zonder dus te leven in echte verbinding met Jezus, is je leven waardeloos, naakt en schandelijk, blind, onwaar, misleid. En donder je van de ene valkuil in de andere.... En angstig als we zijn om "in en aan het licht te komen", gaan we verbinding die Hij wil aanbieden aan ons en die dit eigenlijke wel eens aan de dag zo kunnen brengen, uit de weg. Met als gevolg o.a.

- Enzaamheid, gesloten harten, etc.

- Foute "waarheid" – die niet echt wordt weerlegt en van waaruit we dus leven alsof het de echte waarheid is.
- Een gesloten levenshuis met sterke ondoordringbare muren...
- Verdort levensgevoel
- In het duister zoeken naar levensvervulling... Zonder echt resultaat
Maar goed: alles is beter dan met onze vuile was in het licht te komen staan.
- Structuren die ook niet in staat zijn echt leven voort te brengen... Ons corrupte leven brengt ook weer corrupt leven voort... (wat je zaait zul je ook oogsten).

Dit laatste nog iets verder toegelicht: vaak is ons leven gebaseerd op een corrupte basis vanaf het begin. Want in heel veel gevallen is een echte verbinding met Jezus vanaf begin al probleem, vanuit onze eerste levensmomenten en misschien zelfs daarvoor al. Omdat ons leven en dat van onze ouders zo in de gebrokenheid is. En dus ook onze ontwikkeling vaak lastig verloopt. Waardoor het leven niet op een goede manier tot stand komt... Snap je dat?

Dit heeft ontegenzeggelijk gevolgen onder elkaar en naar God toe. Het gebeuren van de relatie met God en anderen waarin ons leven tot aanzijn kan komen, is er niet of onvolledig.

3. Onze oplossingen om onszelf "in leven te houden"

Natuurlijk willen we wel leven. En daar doen we dan ook ons best voor, met allerlei oplossingen en manieren... Bijvoorbeeld:

- We creëren een soort van schaduwwereld naast het eigenlijk leven dat we eigenlijk diep binnenin ons hebben
- We cultiveren een ontkenning van de echte werkelijkheid van onze pijn, blindheid, naaktheid, etc. door te maskeren en te verhullen (vgl. vs. 17)
- We belanden in een soort van passiviteit van geen keuzes maken, kunnen of durven maken. Want dan hoef je enerzijds niet de echte (maar bedreigende) waarheid aan te gaan en aan de andere kant blijf je voor je idee toch de deur op een kier houden.... Maar dit wordt hier in Openb. 3, 20 dus lauwheid genoemd... Dit geeft een soort van christelijk leven dat het eigenlijk ook net weer niet is... Ken je dat?
- we zorgen voor surrogaatleven in surrogaatverbindingen en we vermaken ons met tijdelijke opkickers. Dit omdat we toch wel bepaalde energie van liefdeachtige en bevredigende zaken nodig hebben in ons leven. Dus proberen we dit "te krijgen" door allerlei neuroseachtige dingen (zijn dingen die we per se moeten doen, denken nodig te hebben, etc.), terwijl we daarmee onze eigenlijke pijn, nood en diepste behoefte in feite

onderdrukken): drinken, roken, seks... Maar ook werk, carrièrezucht, dienstbaarheid, slapen (... ;)) , sport, computerspelletjes, eten, ...
Zeg maar alles wat op een buitenproportionele manier onze geschreven of ongeschreven agenda bepaalt op een manier waarvan je (als je er iets beter over nadenkt) kunt zeggen: Hmm, waarom is dit eigenlijk in vredesnaam zo belangrijk voor me... En waarom kan of wil ik er niet zonder?
Om zo maar de indruk te wekken (voor onszelf en de buitenwacht) dat ik best wel rijk ben...? Terwijl het niet zo is...?

4. De basis van ons leven

Is dan dus eigenlijk best een merkwaardige. Het is een haast (of eigenlijk gewoon helemaal) illusionaire rijkdom waarvan we menen uit te kunnen gaan in ons leven. Heeft ten diepste misschien gewoon wel te maken met hoe we tegen God en Jezus aan kijken... Is Hij werkelijk zo "belangrijk"? Is Hij werkelijk te vertrouwen (vgl. eerste zonde in Gen. 3 – kwestie van vertrouwen, vgl. preek vorige week). Krijg ik bij Hem echt wat ik hebben wil (of denk nodig te hebben)?

Des te opvallender dat de brief aan deze Laodicea – gemeente begint met wat er in vers 14 staat: Dit zegt Amen (= dit is waar en zeker), de Trouwe (die nooit zal verlaten wat Zijn hand begon) en Betrouwbare (die doet wat Hij zegt, je kunt op Hem aan te allen tijde), het begin van Gods schepping (door Wie alle dingen geschapen zijn, vgl Kol. 1, 15 of Joh. 1, ook jouw leven, Ef. 1).

Wat is de basis van jouw leven., Op basis waarvan jij keuzes maakt, prioriteiten bepaalt, je opstelt tegenover andere mensen, tegen jezelf aankijkt (ten diepste), Is dat jouw perceptie van de werkelijkheid, is dat jouw vertrouwen in jezelf, is dat jouw behoefte om uit te maken wat het betekent om mens te zijn (en dus zelf jouw ID te vinden), is dat jouw behoefte de echte waarheid liever maar uit de weg te gaan, omdat die ook echt zo bedreigend is (zie vers 17)?

5. Jezus' oplossing

Jezus komt in deze malaise met een oplossing. Die kun je vinden in Openb. 3, 14 – 22. Het gaat daar om drie dingen:

1. Luister goed met Wie je in Jezus te doen hebt (vers 14)
2. Koop bij Jezus je leven ahw weer terug
3. Ga weer in echte verbinding leven met Jezus... Maw: laat Hem binnen in je levenshuis en laat Hem niet buiten staan.

Eerst over dat vers 14

Hier net al iets over gezegd: Jezus is de Amen. Dwz, de absoluut Betrouwbare, de Ware en Zekere. In Zijn Wezen, doen en laten getuigt Hij van de absolute waarheid. Nog sterker: In Hem is heel de schepping van God gevat (vgl. Kol. 1). Bij Hem is ALLES, dus ook jij en alles om je heen, begonnen. Dat mag uitgangspunt zijn bij alles wat je over Jezus denkt, met Hem doet, van Hem gelooft. In Hem is het leven begonnen. En door Hem zal het ook stand houden, nieuw worden.

Dan over dat tweede, je leven terugkopen bij Hem

Kopen? Bij Jezus is toch alles gratis?

Ja klopt. Maar het gaat er hier om dat Jezus duidelijk maakt dat je bij Hem het leven gratis kunt krijgen (zie bv. ook Jes. 55, 1vv), maar dat dit ook wel degelijk eigen inspanningen vraagt. Je moet nar Hem toegaan. Vgl. ook Matt. 11, 28v: Kom bij Mij. Vraagt een actieve beslissing van jouw kant.

- **Koop bij Hem goud** – dwz: laat Hij je leven weer waardevol mogen maken. Het goud van Hem staat voor echte rijkdom. Dat heb je alleen als je weet dat God jouw Vader is en jij Zijn kind. Dat zet heel je leven weer op het spoor van de hoop. Want Jezus bevrijdt je van jouw armoedige leven dat hopeloos is.

- **Koop bij Hem kleren** – je denkt vaak dat je leven best nog wat is, ook zonder Jezus misschien wel. Maar de werkelijkheid is anders (zie vs. 17). Je bent naakt. Staat hier voor diepe schande. Je leven in “vleselijkheid” zonder verbinding met Jezus in het geestelijke, is als en lichaam zonder kleren. Het is schaamtelijk. Zoals ook al blijkt bij Adam en Eva (Gen. 2, 25 en 3, 7). Maar Jezus wil jouw schaamte wegnemen, door het te bedekken met Zijn bloed, dat Hij aan het kruis heeft gegeven. Je zonden worden door Hem in Zich opgenomen en vergeven. Zodat jij vrij mag zijn van de schuld, schaamte en schande. Dit haalt trouwens ook de reden weg waarom je Hem buiten de deur zou willen houden.

- **Koop bij Hem zelf voor je ogen** – Jezus wil je de ogen weer openen voor de werkelijke toedracht van het leven. Vgl. wat Hij in Joh. 13 zegt over de Geest: die overtuigt je van hoe het leven echt in elkaar zit. Én overtuigt je van de nieuwe waarheid en werkelijkheid in Hem. Zo gaan de ogen van je hart weer openvoor de echte realiteit: Gods werkelijkheid met de wereld en jouw leven daarin!

Alleen... How is this going to happen? Dat is natuurlijk de vraag.

Dat is dat derde punt: Ga weer leven in echte verbinding met Jezus, laat Hem binnen in jouw levenshuis.

6. Jezus staat aan de deur en Hij klopt...

In dit gedeelte in Openb. 3 wordt dit nog weer op een mooie manier getoond dat er ook echt iets van jou verwacht wordt.

Jezus zegt in vers 20: Ik wil dit nieuwe leven echt aan je geven. Je kunt het bij Mij kopen, zonder geld.

Alleen, om het echt te ontvangen, en om de bekrachtiging ervan in je leven ook echt "te implementeren" of te laten implementeren, tot stand te laten brengen, te laten gebeuren, moet ik wel echt bij je binnen komen. Anders gaat het niet lukken...

Voorbeeld: vergelijk dit met de monteur voor de kapotte wasmachine. Die wil je in veel gevallen ook niet in je badkamer laten.... 😊 Maar ja, dan zal de wasmachine nooit worden gerepareerd...

Want dat tot stand brengen van dat nieuwe leven in je, dat gaat gebeuren als ik maaltijd met je houdt en jij met Mij.

Juist deze maaltijd is een prachtig beeld van **een relatie die gebeurt**. En die in je iets tot stand brengt. Bij zo'n maaltijd is de ruimte en de tijd, de rust en (vooral) het vertrouwen, om tot elkaar door te dringen, gemeenschap te hebben die iets in je leven teweeg brengt, in beweging zet.

Dat is wat Jezus wil doen. Door echt bij je binnen te komen.

En nu staat Hij aan de deur en klopt... En wacht Hij totdat jij de deur open doet... En Hem binnenlaat.

7. Hem binnenlaten is verbinding aangaan met Hem

Alleen: wil ik dat? Wil ik die verbinding met Hem aangaan? Want dat is wat het is wat Jezus hier voor ogen staat: Ik wil die verbinding aangaan met jou, dat er echt verandering komt in je leven. Niet slechts goede voornemens of een aardige religiositeit. Niet allerlei vrome gedragingen (zodat mensen maar niet gaan zeuren), etc. Maar echte verandering...

Hij wil zo bij ons binnen komen dat in die voortgaande en intieme omgang met Hem (want daar gaat het hier over) onze diepste pijnen verzachten, onze rotste wonden kunnen genezen, onze grootste angsten kunnen worden ontzenuwd...

Alleen... Wil ik dat?

Want als Hij dat gaat doen, dan moet **ik** die dingen dus ook onder ogen zien....

Wat is het begrijpelijk dat je hier niet zoveel trek in hebt.

Want je eigen naaktheid en blindheid onder ogen zien, je eigen gekwetstheid, rottigheid, incompetentie, je eigen vermeende ideeën over jezelf... onder ogen zien,

dat is lastig, pijnlijk, scherp, beangstigend. En soms weet je niet eens waarom dat nu zo is. Maar ergens diep van binnen heb je zoiets van: dat DUS nooit....

In Matteus 11, 28v blijkt dat Jezus hier echt weet van heeft. En Hij geeft daar ook heel expliciet aan hoe Hij zelf daar tegenover staat. Om het op z'n engels te zeggen: He's so gentil and generous. Hij is werkelijk zo liefdevol, zachtmoedig, geduldig. Houd je dat voor ogen als je aan Jezus denkt!

Maar tegelijk blijkt in deze brief aan Laodicea ook hoe ernstig Hij is: besef je wel wat je aan het doen bent door geen keuze te maken? M.n. in vers 19 klinkt heel streng: Ik wijs terecht en bestraf.....

- terechtwijzen – letterlijk betekent dit iets als: die overtuig ik, *bij diegene weerleg ik de zweem van schaamte*, ontmasker ik de valse schijnwaarheden. Wel zeer stellig en zelfverzekerd, maar liefdevol, gericht op het goede voor de ander
- bestraffen – letterlijk betekent het gebruikte woord hier 'een kind opvoeden', op het goede pad brengen/houden, zoals een pedagoog. Jezus maakt dus dat je van Hem leert en zo tot verandering komt. Ook dit is gericht op het bereiken van het spoor van echt leven.

Klinkt streng, maar er staat nog iets voor: ieder die Ik lief heb.... En die Ik het echte leven wil geven, waarmee Ik op de troon wil zitten om Mijn Koninkrijk mee te besturen (vers 21). Jezus wil jou, echt, helemaal. Want Hij heeft je lief. Je bent onmetelijk veel voor Hem waard. Daarom wil Hij haast verandering forceren. Haast... Maar net niet helemaal...
Doe je de deur open?

8. Als afsluiting: hoe nu te werk gaan?

- Wees allereerst eerlijk t.o. jezelf aangaande de vraag: mag Jezus binnenkomen? Wil je de deur openen voor Hem? Als je merkt dat je dat liever niet wil, dan is daar vast een reden voor. Ga hier rustig eerst eens mee aan de slag. Die reden zal op de eoa manier logisch zijn. Veroordeel jezelf in ieder geval niet!
- Durf je vervolgens eerlijk te zijn en Hem ook echt binnen te laten (dat is net weer even een stapje verder...). Dit betekent: Hem echt toelaten tot de diepste stukken van je hart, ook de donkere kamertjes en kelders... En zo eerlijk zijn en Hem licht laten brengen, ook op donkerder plekken. Durf je dit? Eerlijk zijn is nl best lastig. Vaak wil je niet eerlijk zijn naar buiten of

naar Jezus toe omdat je dan ook naar jezelf toe eerlijk moet zijn, of omdat je dan pijn onder ogen moet zien wat je niet wilt of durft. Die je liever maar blijft verbergen omdat je niet precies weet wat het met je zal doen...

IS LOGISCH!!! Ooit was dit ook nodig, om de e.o.a. reden. Als kind heb je dit misschien terecht besloten, om zo te kunnen overleven.

Maar blijf hierin niet hangen! Jij bent nu volwassen en kunt meer aan. We zijn met elkaar en Jezus is met ons! Juist hiervoor. Om zo elkaar verder te brengen.

- Probeer te oefenen met anderen en/of zoek hulp om verder te komen.
- Laat voor je bidden en bid zelf: Heer, ik wil heel graag dat U in mijn levenshuis binnenkomt, maar ik vind het spannend, ik durf het eigenlijk niet. Ik geef dit aan U.
- Besef goed Wie Jezus is: Hij is geen sloper, die je deur intrapt... Maar een liefdevolle, zachtmoedige en nederige Heer, die niets liever wil dan dat jij wordt wie je in feite al lang bent... Daarom klopt Hij. En dringt je huis niet binnen.
- Neem de tijd: gaat niet allemaal in één keer
- Zie verder ook het materiaal voor de kringenverwerking, hieronder

Vragen/Bespreekpunten/Oefeningen bij "Jezus klopt aan je deur", preek over Openb. 3, 20

Enkele instructies vooraf

Het is de bedoeling van de onderstaande "oefeningen"/vragen, dat je die persoonlijk voorbereid en dat die daarna in de kring verder worden verwerkt. Neem hiervoor de tijd, probeer zo eerlijk mogelijk te zijn en bevrraag elkaar in de kring.

De oefeningen en gesprekspunten

a. Persoonlijke meditatieve oefeningen

Je kunt deze oefeningen bv doen ter voorbereiding van de kringavond, waarop de verdere verwerking van de jaarthemapreek over Openb. 3, 20 wordt gedaan.

1. In Openb. 3 gaat het over lauwheid. Herken je hier iets van? Wat is jouw lauwheid?
Lauwheid heeft in Op. 3, 14 – 21 iets te maken met kiezen. De Laodicenzers willen niet helemaal overstag gaan achter Jezus aan, lijkt het. Kiezen is ook wel lastig. Men zegt wel eens "Kiezen is verliezen. Dit wil zeggen: als je een keuze maakt, dan verlies je gelijk ook wat... Herken je hier iets van mbt jouw al of niet volgen van Jezus?
2. Jezus roept in deze brief op om je leven terug te kopen bij Hem. Hierover drie vragen:
 - Hij zegt: Koop bij Mij goud, in plaats van jouw eigen rijkdom... Wat is jouw rijkdom die jouw leven waarde moet geven?
 - Jezus zegt ook: koop bij mij kleding om je schaamte te bedekken. Wat gebruik jij op dit moment om jouw kwetsbaarheden en schaamtes te maskeren, uit het zicht te houden?
 - Ten slotte spoort Jezus aan om zelf voor je ogen bij Hem te kopen. Zodat je weer kunt zien. Wat is jouw oogziekte, dat je in feite niets ziet?
3. Jezus staat aan de deur van jouw leven en hart en klopt.
Hoe is Zijn klop bij jou hoorbaar? In wat voor concreet iets? En wat doe je daarmee? Wil je Jezus binnenlaten? Waarom wel/niet.
Zo ja, mag Hij dan vervolgens elk vertrek van je hart binnen gaan?

b. **Gesprekspunten voor in de groep**

Onderstaande gesprekspunten kunnen aan het begin van de avond over de jaarthemapreek over Openb. 3, 14 - 21 worden besproken. Neem hiervoor ongeveer 30 – 40 minuten. Ga daarna met elkaar aan de slag met de oefeningen.

1. Denk nog een keer na over de persoonlijke (bovenstaande) oefeningen. Dit kun je (als iedereen dit heeft voorbereid) kort houden (max. 5 minuten).
2. Ga jouw "antwoorden" op de bovenstaande vragen delen met één of twee anderen in de kring. Wees zo eerlijk als mogelijk... Neem hiervoor een minuut of 20 – 25.
3. Neem ong. 10 minuten om plenair de gesprekken te delen. Heb hierbij ook aandacht voor de volgende dingen:
Wat doet het je als je dergelijke dingen met elkaar deelt?
Doe je dit ook wel eens met Jezus in je persoonlijke gebeden (dat heet nu belijden... Vgl. hierbij Ps. 32 of 51)?

c. **Oefeningen en gebed met elkaar** (verbindingsoefeningen)

Onderstaande oefeningen hebben als doel zo concreet mogelijk te werken aan de verbinding met Jezus. Van belang isd vooral dat je wat ervaring leert opdoen met het voorstellingsvermogen dat je hebt, de ogen van je hart.

1. Lees Matt. 11, 28 – 30.
Denk er een korte tijd over na, dat jij voor Jezus staat en dat Hij dit tegen jou zegt (probeer het je voor te stellen met de ogen van je hart).
Deel met elkaar wat je ervaring hiermee is.
2. Ga nu met elkaar bidden. De kringleider kan hierin beginnen.
Vraag allereerst aan God of Hij ons wil zegenen met het besef van Zijn Tegenwoordigheid. Vraag om de leiding van de heilige Geest.
Bid daarna met elkaar (in een kringgebed, meer of minder georganiseerd, mag zoals je dat gewend bent in jouw kring), voor elkaar. Je kunt dat als volgt doen, dat iedereen bidt voor degene waarmee gesproken is bij b2. Als je dit zo doet, moet je eerst wel met elkaar afstemmen wat je in het gebed van de ander voorlegt aan God. Neem hiervoor voor het gebed even een paar minuten.
Probeer rustig de tijd te nemen voor dit gebed. Zodat ieder ook de tijd kan nemen om Jezus "te zien" met de ogen van het hart. En ook om te zien wat Hij aan je wil geven.

Lees (je) wijzer met gebedspunten

Preektekst Openb. 3, 20 (met Matt. 11, 28 – 30 en Luc. 19, 1 – 10)

Maandag Deut. 30, 15 – 20 Kies dan het leven!

Bid om een krachtige wil, om Jezus toe te laten in je hart

Dinsdag Psalm 51 Leg je leven, incl. zonde in Gods handen
Bid om durf en vrijmoedigheid God in vertrouwen te nemen

Woensdag Jes. 30, 18 – 22 Gods verlangen en ontferming
Bid om zicht op Gods verlangen om jou genadig te zijn

Donderdag Matt. 11, 28 – 30 Leg je leven in handen van Jezus
Bid om geloof en ervaring van Jezus' generositeit

Vrijdag Rom. 8, 31 – 39 In Jezus geeft God al Zijn genade aan jou
Bid om besef van de totaliteit van Gods liefde voor jou

Zaterdag Kol. 1, 12 – 23 Blijf geloven in die geweldige Heer
Bid om zicht op Jezus' grootte, macht en betrouwbaarheid