

Jaarthemapreek nr. 2 Seizoen 2008 – 2009
Oosterparkkerk



Feest
van
Vervinding

Zondag 28 september 2008, aanvang 10 uur.

Thema:

de liefde van de Vader

Verbinding met Gods Vaderhart

Voorwoord

Op 28 september is de tweede jaarthemapreek gehouden (de eerste op 14 september). Deze preek is een eerste stap in de verbinding met God: de verbinding met Zijn Vaderhart en met wat daarin aan liefde voor jou is.

Een prachtige tekst die hier over gaat is Sefanja 3, 17. Daar blijkt hoeveel liefde en verlangen er is bij God, dat gericht is op zowel Zijn volk als op jou persoonlijk.

In deze reader wordt allereerst een (korte) versie van de preek gegeven die over deze tekst in de Oosterparkkerk is gehouden. De preek is eventueel ook nog te beluisteren (zie www.oosterparkkerk.nl/agenda/luister_dienst.php).

Daarnaast wordt er het nodige aan verwerkingsmateriaal in aangeboden: een leesrooster met gebedspunten, oefeningen, gesprekspunten, meditatieoefeningen. Eén en ander is persoonlijk te gebruiken, maar is vooral ook bedoeld voor verwerking in de kringen.

De volgende jaarthemapreek met verwerkingsmateriaal zal D.V. worden gehouden op zondag 9 november a.s. Thema is dan Jezus klopt op de deur. Zie verder ook www.oosterparkkerk.nl/algemeen/jaarthema0809.php.

Amsterdam/Duivendrecht, 24 september 2008.

Thema:

De liefde van de Vader

Verbinding met Gods Vaderhart

Kern van de boodschap

God geeft in de bijbel op tal van manieren blijk van Zijn liefde en genegenheid voor ons. In Sef. 3 doet Hij dat bv door aan te geven dat Hij van vreugde over ons gaat zingen, als Hij ziet wat er (door Jezus) van ons terecht komt, als we Zijn kinderen worden. Vraag voor ons is nu: ben jij in staat te beseffen wat zoveel liefde voor jou mag betekenen? Kun je dat ontvangen? Want dat transformeert je! Dat ontvangen kan, als je ernaar zoekt de verbinding te leggen met Gods Vaderhart. Dat kan voor je alleen, maar dat is zeker ook de bedoeling van samen gemeente van Christus zijn. In Sefanja gaat het per slot van rekening om het volk van God waarover Hij jubelt! De uitdaging voor jou en voor ons samen: die liefde van God zo ontvangen dat dit ons leven vernieuwd en Gods luister in ons zichtbaar wordt (Ef. 1).

Eeuwige luister?

Dit staat in Efese 1 (vers 18). Maar wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? In wat je om je heen ziet, blijkt dat toch niet echt? Dat ziet er eerder ontluisterend uit. Of moeten we meer welvaartsevangelie preken? En dat geloven?

De realiteit onder ogen zien

De lijn van ontluistering blijkt zowel in de profane als in de bijbelse geschiedenis consistent. Ook al willen sommige mensen anders doen geloven (m.n. zij die een positief mensbeeld hebben). Hoewel, soms zijn er wel degelijk lichtpuntjes (vgl. de hervormingen van Josia (zie 2 Kon. 22 en 23), artsen zonder grenzen, een voorbijganger die een blinde jongen helpt op de roltrap). Dat is gaaf! Maar door de bank genomen...

Teleurstelling en frustratie

Wat gebeurt er als iemand je teleurstelt, één keer, vijf keer, ontelbare maken? Is dat niet frustrerend? Zo kun je ook jezelf teleurstellen en frustreren, bv. als het gaat om je

geloofsleven... "Is dat nu tot eer van God, is dat vol van luister?", denk je dan misschien. En je valt jezelf (en zeker God...) tegen.

Dat is wat je ook hoort in die woorden in Zefanja 1 – 3 (vers 8). Ontluistering, teleurstelling en frustratie. Kom je ook op andere plaatsen tegen, bv. in Ezechiël 17. Wat een teleurstelling spreekt daaruit bij God, Die het allemaal toch zo goed voor had met Zijn volk op aarde. En het lijkt alsof God het bijltje er bij neer gooit. En ook als je naar jezelf kijkt, kun je je daar misschien wel wat bij voorstellen...

De grote Wending

Maar dan gebeurt er in Zef. 3, 9 iets wonderlijks: en grote Wending. Het doet denken aan een zelfde grote wending die je in bv. Hosea 11 (vers 8) vindt. Het lijkt alsof God het in Zijn hart over een totaal andere boeg gooit: geen veroordeling, geen vernietiging, geen frustraties meer! Maar omkering, vernieuwing, herstel, gerechtigheid, genezing. En voor alles: God zal in jullie midden zijn (vers 15 en 17). "En hoe zou Hij ook anders kunnen!", zo klinkt het.

De climax

Maar het allergrootste dat hier over God wordt gezegd is wel, dat Hij in Zijn vreugde over "je" zal jubelen. "Je" wil hier zeggen: Israël, Zijn volk (dat is duidelijk wel de context). Maar ook (daarin opgenomen, door Jezus namelijk) al de Zijnen individueel. Je kunt er dus ook je eigen naam invullen... Bv. ipv Sion, Israël en vrouwe Jeruzalem in vs. 14. En God zal "jubelen" over jou: dat wil zeggen: luidkeels en blij zal Hij juichend zingen over jou! Dat staat er echt!

The Father's song

Kun je dat begrijpen? Begrijpen misschien nog wel, maar echt vatten, beseffen? Wat dat betekent? Natuurlijk: God de Heer laat hier iets van Zichzelf zien in menselijke termen. Maar wel om ons iets onomstotelijks duidelijk te maken: Zijn diepste verlangen en Vaderlijke liefde. Stel je dat eens voor, bv aan de hand van Luc. 15, 20 (de vader van de verloren zoon als die terugkomt – kijk hoe die op de uitkijk staat en hem verwelkomt!).

Wat dit nog meer bijzonder maakt, dat is, dat het hier gaat om de heilige God van Zijn volk Israël. En niet allereerst zozeer om de Vader. Dat laatste kunnen we ons nog wel een beetje begrijpen. Maar dat de allerhoogste en heilige God dit doet: zingen voor ... Zijn kinderen?

Door Jezus onze Vader

Toch wel, Zijn kinderen. Dat is wat ons in het NT uiteindelijk duidelijk wordt. Was het in het OT eigenlijk niet meer dan een manier van zeggen: in het NT worden we als volgelingen van Jezus echt, rechtens kinderen van God genoemd (zie bv. Joh. 1, 12; Rom. 8, 16 - 21; Gal. 4, 4 - 7; Ef. 1, 5). In die rechtspositie zijn we nu. En dat is ons leven, onze luister. En daarin verheugt God Zich boven mate. Want Hij weet dat we dan ook "aan Hem, Jezus, Gods geliefde Zoon, gelijk zullen wezen", vgl. 1 Joh. 3, 2. We zullen dan volkomen opstandingsleven vertonen. Dat, zo blijkt bv uit het vervolg in de Efesebrief, nu al begint. In de beleving en uitleving van Gods vaderlijke liefde (zie Ef. 3, 18 en 19)

De vruchtbare Verbinding

Wat dit bijbelgedeelte "wil doen" is, ons existentieel deel geven aan die Vaderlijke liefde. God de Vader houdt van ons, ondanks onze "ongerechtigheden". En vergeeft ons (vgl. Ps. 103, 12 en 13). Juist dat wil hij ons in Jezus Christus duidelijk maken. Dit gedeelte uit de zgn. kleine profeten wil ons (als een Levend Woord, door de Geest) in verbinding brengen met het diepste van Gods Vaderhart. En die verbinding, zegt de bijbel, brengt dan vrucht voort: het kind gaat lijken op en doen als zijn Vader, zijn Broer... (vgl. 2 Kor. 3, 18 en Gal. 5, 22).

Gave en opdracht

Aan de ene kant is dit allemaal Gave. Maar aan de andere kant geeft de bijbel ons de uitdaging (opdracht?) om die Gave van God ook echt in ontvangst te nemen.

De vraag aan jou en mij: ga jij die uitdaging aan?

Dat valt niet zo even mee. Je moet bv barrières nemen van onzekerheid over jezelf (ben ik dat echt, kind van God? Ben ik dat niet te min voor?), van ongelofte over wat de bijbel zegt (is de wetenschap niet veel meer waar dan de bijbel?), van weerstanden tegen bv overgeven aan God (wil ik daarop vertrouwen?), etc. Maar juist in Jezus laat de bijbel zien dat God al deze "hobbels" serieus neemt. Dus ga die uitdaging aan. En laat je verbinden met Gods vaderhart. En met de liefde die van daaruit over je uit wil stromen (Rom. 5, 5).

En denk daarbij aan de uitkomst: Goddelijke luister zal in je openbaar worden....

Hemelse glans in heerlijkheid. Hoe? Door de liefde van de Vader in je en door je heen naar anderen toe.

En als je dit moeilijk valt, kijk dan eens naar die verbinding.... Is die er echt?

Matt Redman – the father's song

I have heard so many songs
Listened to a thousand tongues
But there is one
That sounds above them all

The Father's song
The Father's love
You sung it over me and for eternity
It's written on my heart

CHORUS:

Heaven's perfect melody
The Creator's symphony
You are singing over me
The Father's song
Heaven's perfect mystery
The king of love has sent for me
And now you're singing over me
The Father's song

I have heard so many songs
Listened to a thousand tongues
But there is one
That sounds above them all
[Sounds above them all]

The Father's song
The Father's love
You sung it over me and for eternity
It's written on my heart

CHORUS

It's Heaven's perfect mystery
The king of love has sent for me
And now you're singing over me
The Father's song

The Father's song
The Father's love
You sung it over me and for eternity
It's written on my heart
[It's written on my heart]

The Father's song
The Father's love
You sung it over me and for eternity
It's written on my heart
It's written on my heart
You sing it over me
Father

Bovenstaand lied is in de dienst beluisterd.

Vragen/Bespreekpunten/Oefeningen bij "De liefde van de vader", preek over Sef. 3, 17

Enkele instructies vooraf

De bedoeling van de onderstaande gesprekspunten en oefeningen is, dat die vooraf aan en in de kringen worden gedaan. Als je de preek niet hebt gehoord, dan kun je een resumés van de preek lezen in de samenvatting hierboven, of de preek alsnog beluisteren op de site van de Oosterparkkerk.

Neem voor de verwerking een hele kringavond. Wat je ook kunt doen is, dat je onderdeel a. als voorbereiding doet, onderdeel b. op een eerste kringavond en onderdeel c. op een tweede kringavond. Je hebt dan wat meer ruimte en tijd. Der eerste kringavond is dan m.n. gericht op meer inhoudelijk gesprek. De tweede avond komt het oefenen van Verbinding meer aan bod. Op de tweede kringavond is het dan wel nodig om te beginnen met het even weer ophalen van waar het ook maar weer over ging in de preek en de tekst.

Lees onderstaande oefeningen en gesprekspunten eerst even goed door. Dan weet je wat je kunt verwachten.

De oefeningen en gesprekspunten

a. Persoonlijke meditatieve oefeningen

Je kunt deze oefeningen bv doen ter voorbereiding van de kringavond, waarop de verdere verwerking van de jaarthemapreek over Sef. 3, 17 wordt gedaan.

1. Denk eens na over de vraag: "Hoe denk jij dat God op dit moment tegen je aankijkt? Wat voelt Hij als Hij aan jou denkt of jou ziet?". Hoe verhoudt datgene wat jij nu bedenkt en voelt zich met Sef. 3, 17?
2. Beeld je eens de situatie in dat je iemand tegenkomt die zich zo vreugdevol uitlaat over het feit dat die jou tegenkomt? Ken je dat? Hoe is dat voor je om zoiets mee te maken, vind je?

3. Lees Sef. 3, 14 – 17 nog een paar keer door. Mediteer over de tekst (dat wil zeggen: “herkauw” de tekst een aantal malen, overweeg de tekst, en probeer te “horen”/verstaan wat God hierin wil zeggen).
 4. Wat is er in of aan je leven, waarvoor je je eigenlijk heel erg schaamt? Stel jezelf eens voor dat je nu juist daarmee naar God de Heer gaat. En bedenk dan voor jezelf wat Hij tegen jou zal zeggen (les hierbij eventueel nog een keer het gedeelte uit Sefanja en zie hierbij bv. ook Jes. 30, 18 en Luc. 15, 20).
- b. **Gesprekspunten voor in de groep** (of voor persoonlijke overweging)
Onderstaande gesprekspunten kunnen aan het begin van de avond over de jaarthemapreek over Sef. 3, 17 worden besproken. Neem hiervoor ongeveer 30 – 40 minuten. Ga daarna met elkaar aan de slag met de oefeningen.
1. Probeer met elkaar eens te ontdekken op wat voor manier de profetie uit Sefanja 3, 9 – 20 in vervulling is gegaan. Is er nog meer te vervullen?
 2. Wat zie je van Sefanja 3, 9 – 20 terug in bv. Joh. 15, 1 – 8? En in Ef. 1?
 3. Ga met elkaar eens na wat het nu precies is dat God hier doet jubelen over Israël. Lees de tekst van Sef. 3 (vanaf vers 1) hierbij nog een keer door.
 4. Hoe kun je dit gedeelte lezen in het verband van de totale bijbelse openbaring die God heeft gegeven?
 5. Wat is voor jou de hoofdboodschap van dit gedeelte?
 6. Wat zou je nu kunnen doen om meer verbinding te maken/hebben met het hart van de Vader en met alles dat daarin is, zoals dat hier in Sefanja 3, 9 - 20 naar voren komt?
- c. **Oefeningen met elkaar** (gemeenschapsoefeningen)
1. Lees Ef. 1 nog een keer door. Deel met elkaar eens, wat jij wel en niet herkent in jouw leven, van die luister die Paulus noemt in Ef. 1, 18? En idem mbt de gemeente (dus wat je wel en niet herkent).
 2. Maak een rondje en zeg iets over wat jij hebt “beleefd” met de meditatieve oefeningen (zie hierboven). Probeer zo eerlijk mogelijk te zijn...

3. Probeer met elkaar eens op het spoor te komen van wat het nu precies is, wat je in verbinding brengt met Gods Vaderhart en met wat daar over jou aan liefde "gevonden" wordt?
4. Kies een gesprekspartner. Bemoedig de ander door tegen de ander te zeggen dat God van je houdt. De ander herhaalt deze woorden voor zichzelf ("Dus jij zegt dat God van mij houdt..."). De één antwoordt vervolgens met iets als "Ja, God houdt van je en zingt zelfs een echt liefdeslied voor jou". Herhaal dit een paar keer. Ga vervolgens een na wat er gebeurt als je zo wordt aangesproken. En ook als je zo iemand aanspreekt. Ga, als iedereen met elkaar gedeeld heeft, na met elkaar wat dit rondje bemoedigen doet bij iedereen.
5. Deel met elkaar: in hoeverre is Gods Vaderhart de Bron van (het) leven voor jou? Waarom is dat zo? Op welke manier "werkt" Gods Vaderliefde voor jou door in je geloofsleven van elke dag?

Aantekeningen

Lees (je) wijzer met gebedspunten

- Maandag** Ex. 3, 7 – 10 God ziet het leed van Zijn volk. Dat MOET vrij!
Punt van gebed: bid voor de christenen in verdrukking en voor bevrijding uit je eigen verdrukkingen
- Dinsdag** Deut. 32, 1 – 7 God, Schepper en Vader [6c]
Punt van gebed: Vraag God om besef van Zijn Vaderlijke zorg voor jou en voor alle christenen op de hele wereld.
- Woensdag** Psalm 103 De Vaderpsalm [m.n. 12 en 13]
Punt van gebed: Bid dat God vanuit Zijn Vaderhart met Zijn vergeving verbinding maakt met jouw hart.
- Donderdag** Jes. 62, 1 – 5 ...zo zal God Zich over jullie verblijden [5b]
Punt van gebed: Bid om geestelijke groei voor de kerk (onze gemeente, maar ook de kerk wereldwijd), zoals een echte bruid betaamt
- Vrijdag** Matt. 6, 5 – 15 “Onze” Vader: Vader van Jezus én jou...
Punt van gebed: Vraag God om echte voeling met Zijn Vaderschap voor jou, net zoals Hij dat voor Jezus is. Sluit af met het “Onze Vader”.
- Zaterdag** Ef. 1, 1 – 23 Jij en de kerk als Gods eer en luister
Punt van gebed: Bid de Heer van de kerk, Jezus, om Zijn opstandingskracht in jouw leven en in dat van alle christenen. Misschien kun je dit ook met naam en toenaam bidden voor iemand die je persoonlijk kent (bv in de gemeente).