

## Jaarthemapreek 6

# Een tijdloos leven begint vandaag



Dit is het kringenmateriaal voor bij de 6<sup>e</sup> jaarthemapreek van dit seizoen. Het gaat om de globale opzet van de preek en verwerkingsmateriaal.

Juan de Graaf was weer bereid om een illustratie te maken bij het thema. Hij deed dit adhv 1 Kor. 15, 50 vv. Mannetje probeert van het concert "zijns levens" het beste te maken. Met veel inspanning blaast hij op zijn bazuin(tje). Maar dat levert uiteindelijk slechts miezerig en mager resultaat. Dat kan je teleurgesteld maken: "Is dat nu alles?". Maar kijk dan naar die prachtmuziek die van boven over mannetje komt: aan de ene kant is het nog steeds zijn muziek (het is dezelfde noot). Maar aan de andere kant wordt het hem van Boven gegeven. God maakt van onze magere muzikale momenten sublieme symfonische sonates, waarvan de klanken rijken tot in de hemel. Alwaar ze eeuwig door blijven klinken als hulde aan de Overwinning waarin ook wij mogen delen. Als de Bazuin klinkt, zal blijken dat ons tijdloze leven vandaag al is begonnen!

Veel zegen bij de verdere verwerking van de preek en de bijbellezingen.

Amsterdam, 13 april 2008

† ooster  
⦿ park  
✠ kerk

## Jaarthemapreek 6

# Een tijdloos leven begint vandaag

"Tijdloos" is het jaarthema voor dit seizoen.

We hebben er eerder o.a. over gesproken, dat de hemelse werkelijkheid van God kan doordringen in ons tijdelijke bestaan... En over het feit dat Gods evangelie, dat niet door de tijd aan vergankelijkheid is onderworpen, ons leven doet veranderen. We hebben zelfs nu al deel aan de heerlijkheid van Christus. Door de heilige Geest...

Dit lijkt allemaal mooi.... En soms is het ook gloria! Maar aan de andere kant breken dingen van de hemel je ook vaak bij de vingers af. Anders gezegd: van dat tijdloze kun je in deze wereld, in dit leven, alleen maar een indruk krijgen met een "vooraf" karakter. Gebrokenheid blijft parten spelen... In onvermogen, zonde, teleurstellingen, falen, onrecht... Wat moet je daar dan mee?

Vanmorgen wil ik aan de hand van twee bijbelse illustraties laten zien, hoe je ondanks die gebrokenheid toch ook op dat eeuwige Geestelijke spoor kan komen, waar de bijbel ook over spreekt. Het meest wonderlijke van alles hierbij is een vast bijbels patroon, dat bizar, maar tegelijk ook bemoedigend kan zijn: daar waar alles lijkt dood te lopen, daar maakt God juist nieuw begin met leven dat eeuwig blijft! God doet wat voor ons onmogelijk schijnt te zijn. Want "zou voor God iets onmogelijk zijn?" (Gen. 18, 15).

Juist met dat vasthouden aan "wat voor ons mogelijk is en lijkt" staan we echter die Geestelijke verrijking die God ons wil geven, in de weg... Begrijpelijk, maar wel jammer...

Wat God ons in de bijbel wil leren is, dat we ons door ons tijdelijke en aan vergankelijkheid onderhevige bestaan niet moeten laten ontmoedigen, maar dat we Gods perspectieven in het oog moeten houden. Dan zullen we gaandeweg steeds meer merken dat

### **Thema: een tijdloos leven begint vandaag!**

#### **Gods weg met ons falende bestaan**

Dat is waar we het eigenlijk over gaan hebben vanmorgen.

Ik wil laten zien hoe Gods eigen Woord zicht wil geven op de overwinning van Jezus Christus. Voor de eeuwige toekomst en voor vandaag.

Hoewel we soms een taak moeten neerleggen (omdat we daar op dit moment minder competent voor worden geacht), hoewel soms alles lijkt in te storten, de overwinning van Christus over de zonden en de gebrokenheid zet ons op het spoor van Zijn tijdloosheid: eeuwig kind van de Vader zijn. Dan zijn zelfs onze gebroken inspanningen nooit tevergeefs (1 Kor. 15, 58). En keert God zelfs onze zonden ten goede. Hoe dat kan? Door het kruis. Wie met Jezus sterft, staat ook op met Hem in Zijn heerlijkheid (Rom. 6). Het is Pasen geweest!

† ooster  
park  
kerk

Iets dergelijks geldt in feite ook voor als alles voor de wind gaat. Je hebt een heerlijk leven. Dat kan! Gelukkig wel. Maar hoe je het ook wendt of keert: het blijft tijdelijk... En het tijdloze komt pas in beeld als je beseft dat, ook al vervalt de uiterlijke mens (dit ook mooie leven), ondanks dat wordt het innerlijke van dag tot dag vernieuwd! En het heerlijke leven van nu verwijst dan naar een nog heerlijker leven in de eeuwige toekomst.

Ik wil aan de hand van twee voorbeelden uit de bijbel laten zien hoe God omgaat met ons falende leven.

### **Sara (n.a.v. Gen. 18, 12; Hebr. 11, 11 en 12; Gal. 4, 19 – 27)**

De kern van die geschiedenis is: de weg van het vlees is afgesneden... (vgl. Gal. 4, 17vv hierbij). Dit zie je vooral in Sara's consideraties. Hoe zouden zij en Abraham nog een kind kunnen krijgen? Ze zijn verwelkt (Hebr.: afgedankte poetslappen).

De aard van de twijfel van Sara is niet: "Ik geloof niet in God", maar meer "Hoe kan zelfs God hier nog iets mee beginnen?". Zie Gen. 18, 12. Ook hun ouderdom zal Sara in haar "overwegingen" hebben meegenomen. Ze was dik in de 90!

In haar reactie klinkt teleurstelling door, frustratie misschien: het is nooit wat geworden en dat zal wel zo blijven... Want nu kan het niet meer (menselijk gesproken). Je zou zelfs kunnen zeggen dat er een stuk zelfverachting in zit bij Sara: "Ik ben verlept. Zou ik nog...?". Anders gezegd: Sara zit op een dood punt, dat geen vrucht (meer) draagt... Het antwoord van de Heer is echter: "Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk?". Dat zegt de Heer nadat Hij Sara heeft laten merken dat Hij weet wat voor gedachten er in haar de ronde doen... Je zou zeggen: Sara wordt hier even tot de orde geroepen. Hmm, het karakter wat hier gebeurt is anders: Sara wordt door de Heer op een ander spoor gezet: het spoor van de Geest ipv die van het vlees.

En op dat spoor van de Geest is niets voor God onmogelijk. Dat blijkt uit vervolg: Sara ontvangt een zoon! En zie wat ze zegt: NU heeft God me laten lachen! Een mooiere lach is er niet (Gen. 21, 1 – 7).

Prachtig deze geschiedenis. God vervult Zijn beloften werkelijk. Alleen gaat de echte vervulling van ons hart vaak langs een andere weg dan wij zo voor mogelijk (kunnen) houden. Maar de vervulling die dan plaats heeft, de vrucht die dan wordt verwekt (om in dat beeld van Sara en Abraham te blijven) is ontelbaar mooi en groot (zie in dit verband Hebr. 11, 12)...

Paulus legt juist op dit punt uit, dat het hier gaat om de geestelijke vrucht die Abraham en Sara dragen. Juist omdat de weg naar het vlees was afgesloten, konden ze ook die geestelijke vrucht dragen. Met de vrucht van Abraham en Hagar kon dat juist niet. Zie Gal. 4, 19 – 27 hoe Paulus dit uitlegt.

### **Jezus (n.a.v. 1 Kor. 15, 50 – 58)**

Bij Jezus zien we hetzelfde. Allereerst al tav allerlei menselijke beslommingen over de gebrokenheid en hoe Hij daarop reageert. Zie bv. Matt. 9, 23 : "alles is mogelijk voor wie gelooft", zegt Hij tegen een man die diep in de misère zit. Uiteindelijk blijkt dat juist die situatie een vruchtbare bodem is voor de geboorte van iets nieuws: zicht op de Heer van leven, dat verder gaat dan alleen maar dit tijdelijke aardse gebroken bestaan...

Kern hiervan: geloof is de mentale en existentiële verbinding aan alles wat Jezus is en doet... Dat blijkt juist ook in 1 Kor. 15.

Eigenlijk is dit gedeelte dubbel: aan de ene kant is er dat gebroken vleselijke bestaan. Met al zijn beperkingen en tijdgebondenheden: vergankelijkheid. Dat het Koninkrijk van God niet kan binnenkomen. Maar dan toch ook dat spreken over die eeuwige heerlijkheid, dat onvergankelijke, dat tijdloze. En dat ook nog in verbinding met elkaar. Hoe zit dat?

Uiteindelijk gaat het daarom: God wil met jou en mij naar die eeuwige heerlijkheid! Het leven dat Jezus aan de dag heeft gelegd door Zijn dood heen met Zijn opstanding, dat wordt door het geloof jouw deel, eigendom, erfenis (Rom. 8; Gal. 4; Ef. 1, 13v). En dat geloof in Jezus verbindt dan zelfs die

vergankelijke dingen uit dit tijdelijke en stervende leven aan dat eeuwige, tijdloze. Dat heerlijke leven waarin mens Jezus ons is voorgegaan.

Paulus noemt dat hier die overwinning in Jezus Christus, die God ons door en om Hem schenkt. Door het geloof dat we in Hem stellen.

Door dat geloof in Hem, in de Opgestane, kunnen al die op zich eindige tijdelijke dingen een bijdrage leveren in onze weg naar de eeuwigheid.

Dit blijkt misschien wel vooral uit het laatste vers (58). Daar geeft Paulus in feite een soort samenvatting van het voorgaande. En hij maakt daar een soort synthese van. Dit lijkt tegenstrijdig met wat hij in vers 50 zegt. Maar hij wil juist verbinding maken: ons leven nu is een opmaat voor de heerlijkheid die ons straks geopenbaard zal worden (vgl. Rom. 8, 18vv en ook 2 Kor. 5).

Dat kan als we alles wat we nu doen in vergankelijkheid, dat we dat door de Heer doen. Dat wil zeggen: met Hem en via Hem. Dan zullen zelfs dingen die niet goed waren, ten goede worden gekeerd. God gebruikt het om jou verder te brengen op de weg naar dat heerlijke leven met Jezus:

- goede dingen worden nog meer gezegd en verrijkt en zorgen voor vrucht (vgl. wonderbare spijszorging of het spreken over de Wijnstok en de ranken, Joh. 15, 1 – 8)
- verkeerde dingen, zonden, dingen die hun doel missen, worden in het kruis van Jezus van hun destructieve macht ontdaan (Hij is onze rechtvaardiging) en geven ineens zicht op Gods oneindige genade en liefde
- incomplete dingen, dingen waarin tekort geschoten, etc. worden door Jezus voor de troon van de Vader aangevuld tot volkomenheid (Hij is onze heiliging).

Jezus noemt Zichzelf niet voor niets de Deur. Door Hem (heen) wordt alles van eeuwigheidswaarde. Zelfs dingen die voor ons idee totaal doodlopen of mislukt zijn. En trouwens ook dingen die in onze ogen zo mooi of waardevol schijnen...

Door Jezus is opnieuw gebleken dat de weg van het vlees is afgesneden, maar ook dat God de weg van de Geest wijd open heeft gezet. En op die weg worden er door de Geest andere vruchten verwekt die eeuwig blijven (vgl. Matt. 6). Want zou voor God iets onmogelijk zijn?



Om bij de illustratie van Juan aan te sluiten:

- wij doen er alle moeite voor om allerlei muziek te spelen, maar dat kost ons vaak erg veel moeite en het levert dan nog niet de muziek die we zouden wensen. Wat kan ons dat teleurstellen en frustreren.  
Of: als alles goed gaat: wat kan ons dat dan op een verkeerd spoor zetten...
- Maar als Jezus in ons leven komt, dan leren we langzamerhand de partituur van de muziek uit zijn hand te ontvangen en die ook te spelen.

Weet je trouwens wat voor muziek dat is?

Dat is voor alles de muziek van Gods liefde. Alleen door die muziek kan het kwade en gebroekene in ons leven ten goede gekeerd worden...

En als je hieraan twijfelt: kijk dan naar Sara (ze wordt niet voor niets aangehaald in de galerij van de gelovige glorie, Hebr. 11). Of (nog beter): kijk naar Jezus. Als er iets is doodgelopen in deze wereld, dan wel zijn leven... Aan het kruis. Maar Hij stond op uit de dood, als eerste van vele broers en zussen! Zo heeft Hij de zonde zijn macht ontnomen.

† ooster  
park  
kerk

### **Jezus Christus, voor eeuwig Dezelfde (Hebr. 13, 8)**

Tot slot. Zie je hoe dit een patroon is door heel de bijbel heen?

Daar waar een menselijke weg doodloopt, daar maakt God juist een nieuw begin met Zijn eeuwigheid! Daar waar jij het idee hebt: dit is niks meer, daar ontkiemt juist het echte leven dat God in jouw bestaan heeft gezaaid. Waarin je vruchtbaar zult zijn, meer dan je ooit had gedacht. En dan blijkt ook dat er niets tevergeefs is geweest... Dan kun je echt zeggen:

#### **een tijdloos leven begint vandaag!**

Dat kun je zo zeggen omdat Jezus Christus gisteren en heden Dezelfde is. Hij is de Levende, de Opgestane. Wie **door** Hem leeft zal leven, ook al is hij gestorven (Joh. 11). Door Hem, daar zit de "crux"...

#### **Afsluiting**

Misschien breken dingen je bij de vingers af. Heb je geen veldusie meer in de vervulling van bepaalde verlangens en idealen (bv in je huwelijk of in de kerk). Zit je op een dood punt in je leven met dit of dat. Misschien denk je over deze of gene: nou, dat is dan mooi over zeg... dramatisch.

Juist dan breekt er een moment aan, waarin God kan laten zien dat niets voor Hem onmogelijk is.

#### **Avondmaal**

*In de dienst van deze preek werd gehouden, vierden we ook het avondmaal. Vandaar deze overgang aan het einde van de preek.*

In feite is dat niets anders dan dat we samen in het avondmaal belijden. Ook daar zeggen we dat tegen elkaar en tegen God: Heer, wij zien er geen gat meer in. Ons leven is ten dode opgeschreven. Maar wij weten dat U leven maakt waar menselijk geen leven meer mogelijk is (Ez. 37, 1 – 14). Wij geloven dat U kunt doen wat menselijk gezien onmogelijk is. En daar geloven wij in. Want dat hebt U bewezen in de dood en opstanding van Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer.

Dat willen we nu gaan vieren. Ook al is er misschien ook veel reden voor verdriet. Want we hebben weer gezien dat dit leven o zo vaak vergankelijk en gebroken is. Wat een teleurstellingen brengt dat met zich mee. In jouw leven, in Stroom, in de Oosterparkkerk, in de kerk in Amsterdam en in deze wereld.

Maar juist omdat God ons de mogelijkheid biedt om zelfs deze misère met Hem te delen, en er nieuw leven uit voort te brengen, juist daarom mogen we vieren.

Dood waar is je angel. Dood, waar is je overwinning!

Jezus Christus is de Gestorvene, wat meer is, de Opgewekte. In Hem zijn ook wij, meer dan overwinnaars.

## Verwerking

### Voor de kring – tips voor de bespreking

- neem voor de bespreking van deze jaarthemapreek + verwerking deze keer een hele kringavond. (als je dat niet wilt, kun je de aanwijzingen van de vorige keer erbij halen)
- Start de avond met een **chillmoment** om te kijken hoe iedereen erbij zit, bv t.a.v. de situatie in Stroom. Dit mag ongeveer 10 minuten duren. Geen diepgaande dingen bespreken. Als iemand wel iets heeft, dan hiervoor tijd reserveren na de bespreking en voor het gebed.
- Begin daarna als gespreksleider even kort (ong. 3 – 4 minuten) met een **in herinnering brengen** van waar het ook maar weer over ging de betreffende jaarthemazondag, in de dienst en in de preek. Geef een paar hints, zodat mensen bij het volgende punt zelf verder dingen in hun herinnering laten opkomen (indien aanwezig in de dienst natuurlijk).
- Maak een **rondje** (ong. 15 min.) waarin ieder kort kan aangeven wat bij hem/haar is blijven hangen van de afgelopen zondag: wat heeft indruk gemaakt, waar werd je blij van, of waarvan juist niet, en dergelijke dingen. Probeer te laten aangeven wat er in het hart leeft over de preek en het thema (voor de kringleider: mbt doorvragen hierbij: zie de bijlage bij de reader van de toerusting kringleiders van 11 dec. j.l., pag. 9). Het gaat hier dus niet om puur feitelijke informatie, maar om het delen van de innerlijke reactie op de (inhoud van) de preek en de dienst.
- Probeer samen te komen tot **een korte samenvatting** van de boodschap van de dienst (en de preek of allebei apart). Neem hiervoor een minuut of 20.
- Gebruik de rest van de avond (60 - 75 min.) voor de **bespreking van de vragen** hieronder.
- Voor de kringleider nog een paar punten:
  - de genoemde tijd hierboven is een *indicatie*. En het aantal vragen is aanzienlijk. Dat wil zeggen: als er aanleiding is om een (goed) gesprek langer te laten duren, prima. Doen! Kijk maar waar je uitkomt. Het gaat op de kring in de allereerste plaats om kwaliteit van samen – zijn en veel minder om kwantiteit ("hebben we wel 45 min. gepraat over de preek..." of "we hebben alle vragen beantwoord"). Attendeer de kringleden even op het leesrooster dat voor persoonlijke stille tijd of tafelzetting kan worden gebruikt. Ook staat er een suggestie hieronder voor persoonlijk gebed.

### Om over na te denken / te praten

1. Wat herken jij van die "Sara – achtige" dode punten en/of sporen in je leven? Kun je concreet iets noemen?
2. Wat doe je tot dusver met dit soort dode punten? Bied dat soelaas?
3. Hoe zou je door Jezus op dat andere spoor van echt geestelijk leven terecht kunnen komen? Probeer zo concreet mogelijk te zijn.
4. Werk voor jezelf (of samen in de kring) een concreet "dood" punt uit: wat is het, waar komt het vandaan, hoe kan ik er door Jezus mee op een ander spoor terecht komen. Lees eerst het voorbeeld hieronder.

Een concreet voorbeeld kan hier misschien helpen. Ilona omschrijft haar eigen leven als een worsteling met doodlopende uiteinden. "Mijn leven sleept zich maar voort en ik voel me alsmat doodmoe, depressief en aldoor wat ziek". Het blijkt dat Ilona een dood punt in haar leven heeft als het gaat om haar idee over wie zij is, mag zijn, waard is voor anderen, etc. Diep in haar bewust – zijn heeft zich (om wat voor reden ook) een "besluit:" genesteld dat zegt: "Ilona, jij bent een waardeloze oude poetsdoek. Alleen maar waard om weg gegooid te worden". Als gevolg van dit innerlijke besluit geeft ze haar leven vorm, maar dat is eigenlijk voortdurend "dealen" met dit afkeuringbesluit. Geen wonder dat al de dingen die ze doet, (op de dood (uit) lopen. En dat ze zich voortdurend ziekig voelt! God wil dit aan Ilona duidelijk maken: " Ilona, je hebt een onvruchtbaar dood punt in je leven, dat ook nog eens dood en verderf zaait op andere terreinen van je leven. Ik wil je daar van bevrijden". Langzaam gaat Ilona ontdekken waar dit dode punt zit, waar het vandaan komt en wat God daarvoor in de plaats wil geven, namelijk Zijn waarheid over har leven: "Ik houd van je Ilona. Mijn hart gaat naar je uit. Je bent mijn beminde. Ik vind je mooi. Ik heb je gewild en gemaakt. En ik begrijp wat er met je en in je is gebeurd". Langzaam maar zeker worden de destructieve innerlijke besluiten binnen in Ilona weersproken en ontkracht en legt God Zijn vaderschap in Ilona's hart. Dit verandert haar leven compleet: ze kan langzaam aan weer eens genieten van dingen, ze heeft eindelijk weer eens zin in de ontmoeting met vrienden, ze geeft zich gaandeweg weer's blij en enthousiast op de sport en in de kerk. En ze ontdekt dat ze grenzen mag stellen...

### Preek in de week

<b>Ma</b>	Gen. 18,1 - 15	En Sara lachte. Vgl. Hebr. 11, 11 en 12
<b>Di</b>	Gen. 21, 1 - 7	Zou voor God iets te wonderlijk zijn?
<b>Wo</b>	1 Sam. 1, 1 - 20	Nog zo'n wonder
<b>Do</b>	Ez. 37, 1 - 14	De Geest brengt leven
<b>Vr</b>	Mar. 9, 14 - 29	Alles is mogelijk voor wie gelooft
<b>Za</b>	Luc. 7 11- 17	De Koning van alle leven aan het werk

### Nog enkele andere teksten (voor zelfstudie):

Ex. 14; Jes. 32, 9 – 20; Jes. 57, 14 – 21; Luc. 1, 26 – 38; Rom. 8; 2 Kor. 5; Gal. 4, 17 - 27

### Voor persoonlijk gebed

Heb je dode punten in je leven? Of weet je niet wat daarmee precies bedoeld wordt? Vraag deze week regelmatig aan god dat Hij je laat zien of er van dode doodlopende sporen in je leven zijn. Vraag Hem ook je te helpen de weg met en door Jezus te vinden, om deze dode sporen om te zetten naar sporen van leven!

† ooster  
park  
kerk